

# 'Bruggetje'

Informatiebulletin  
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel  
 Rondehoep Oost 31,  
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
 Tel. 020-4961320  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
 03 februari 2017



## Licht breekt door...      Matteüs 5, 13-16

Ooit al eens gedacht?

Vandaag haast ik met niet, voor niets of voor niemand.

Vandaag wil ik de mens zien en wil ik glimlachen,

ja... ook naar de kleine, dwaze dingen.

Vandaag wil ik ook in jou het licht zien.

Maar mijn wil is niet genoeg... ik moet er iets aan doen

Jezus' licht breekt door en daar wil ik getuige van zijn.

Mijn dagelijkse bezigheden, het haastig gaan van hier naar daar

steeds meer en meer en verder...

Nee, mijn adem roept me halt toe zo kan het niet verder.

Het licht breekt door en daar wil getuige van zijn! Hij geeft ons het licht.

En door even terug stil te staan, af en toe eens neen durven te zeggen

aan een dagelijkse routine kan ik terug Zijn licht aan anderen doorgeven.

Soms is het maar een kleine lantaarn op je weg.

Maar als je even blijft stil staan en zo het licht in je binnenlaat,

merk je dat ook dit Gods warmte en liefde geeft.

En zo komen alle lichtstralen van ieder van ons

van elke gelovige christen samen tot één lichtbundel.

Zijn Rijk!



## Jubileum nieuws:

Op woensdag 15 februari biedt de parochie een lunch bij Coherente en een high tea in Theresia aanbieden, bedoelt voor alleengaande ouderen.

Kinderkoor 't Kwetternest zal de bijeenkomst muzikaal opluisteren. Een mooie ontmoeting tussen jong en oud!

Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dan kan dat via de gangbare kanalen.

Wilt u op de hoogte blijven, kijk dan op onze website [www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)

U vindt hier de foto's en een kort verslag van de activiteiten die plaats hebben gevonden.

## Intenties

### Zondag 05 februari

Co Klarenbeek, Elena Kruishaar-Demtschenko, Overleden ouders v/d Meer-Verkerk,

overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie Meijer-Baars, Henny Compier.



### Zondag 12 februari

Nel Drubbel-van't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sanny, Corrie Kuiper-de Jong, To de Jong-van Blokland, Riet Mak-Bekhuis, Mieke van Dijk-van Harteveld, Jopie van Raak-de Koning, overleden familie Schreurs-v.d.Wurff, Leo Boersma.

Doop: Karina Nicole Lens

## Van dag tot dag

Zo	05 feb	10.00 uur	Eucharistieviering met gastkoor AMC kamerkoor. Voorganger is pastor G. van Tillo
Wo	08 feb	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Za	11 feb	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	12 feb	10.00 uur	Gezinsviering met 't Kwetternest. Voorganger is pastor E. Brussee
Di	14 feb	20.00 uur	Bijbelwerkplaats in de Cuyperskamer
Wo	15 feb	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		20.00 uur	Op adem komen: meditatie in de Urbanuskerk
Zo	19 feb	10.00 uur	Eucharistieviering met Sint Caeciliakoор. Voorganger is pastor J. Adolfs

## Collectes Kerk in Actie en Raad van Kerken

In het kader van de week van gebed voor de eenheid was er op 22 januari jl. in de Amstelkerk een oecumenische viering met als thema "Christusfeest". De eerste collecte kreeg als doel Kerk in Actie en dan met name de steun aan de Syrische kerken. De opbrengst bedroeg € 317,15.

De tweede collecte werd gehouden met als doel het werk van de plaatselijke Raad van Kerken.

De opbrengst hiervan bedroeg € 195. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de Raad van Kerken.

## Wat zout doet ...

Zout heeft vele krachten: het geeft smaak, het reinigt en het voorkomt bederf. Zout is op zichzelf niet zo genietbaar. Het moet zich oplossen, met andere stoffen vermengen om waarde te krijgen. Zoals zout krachtig zijn werk doet, zo worden Jezus' volgelingen opgeroepen om zich 'krachtig' in de wereld in te zetten, zodat het Rijk van God werkelijkheid kan worden. Zoals zout zich met spijzen vermengt en bijdraagt tot hun goede smaak, zo moeten christenen met hun medemensen leven en bijdragen tot rechtvaardigheid, vrede en liefde. Copyright: C. Leterme