



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 20 januari 2017



Er is veel gebeurd afgelopen weken. We hebben vooral feest gevierd en dat begin januari, wie bedenkt dat, na alle feestdagen van december! Na nieuwjaarsdag en de vormselviering, is afgelopen zondag de aftrap gegeven van ons 150 jarig jubileum van onze Sint Urbanuskerk. De kerk was goed gevuld en bisschop Hendriks ging de viering voor. Ook het pastoraal team en oud pastores waren aanwezig. Een viering die voor veel mensen een feest van herkenning was, met alle rituelen, gebeden en gezang. De koren zongen uit volle borst en het Vollebregtorgel liet zich horen. Ook de nieuwe altaar tafel werd ingezegend. Kortom een geslaagde viering dat als thema 'Geest van de liefde' had meegekregen.

Na afloop was er koffie of thee met heerlijke gebakjes van bakker Out. Daarna werd er geproost op 150 jaar Sint Urbanuskerk. Wij wensen u een goed jaar en hopen u te ontmoeten op een van onze activiteiten want ieder maand staat in het teken van elkaar ontmoeten en elkaar zien.

Wilt u op de hoogte blijven kijk dan op onze website www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Eenheid

Eenheid. Misschien een utopie. Waarom?

Eenheid vind je waar mensen kunnen luisteren,

aandachtig en zachtmoedig de anderen en zichzelf laten uitspreken.

Eenheid vind je waar mensen elkaar het beste wensen uit de grond van hun hart.

Zomaar. Omdat ze proberen elkaar vrolijk en gelukkig in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je waar mensen meningsverschillen kunnen uitspreken

in wederzijds geloof en vertrouwen,

waar mensen het niet te lastig vinden

te gaan naar anderen en elkaar te ontmoeten, te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf. Ja, eenheid vinden in je denken en doen.

Van je woorden je leven maken en van je leven je woorden.

Eenheid begint daar waar hart en handen samen op weg willen

naar dat rijk van gerechtigheid en liefde.



Intenties

Zondag 22 januari

Co Klarenbeek, Miep Sanders-Weerdenburg, Ton v/d Vall, Ruud Oud, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van't Schip, Riet Mak-Bekhuis, Aja Harte-Boon, Alie Mouris-Barlag, Martien v/d Linden.

Zondag 29 januari

Co Klarenbeek, Miep Sanders-Weerdenburg, Ton v/d Vall, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Nel Drubbel-van't Schip, Annie Schrama-Kooijman jaarmis, Hanneke Brummelhuis-Jansen, Riet Janssen-Verbakel, Jopie van Raak-de Koning, Theo Kouwenhoven, Jos en Nico Stuijt.

Van dag tot dag

Zo	22 jan	10.00 uur	Oecumenische viering met Sint Caeciliakoor in de Amstelkerk Voorgangers pastor E. Brussee/ dominee J. de Heer
Wo	25 jan	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Do	26 jan	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding. Voorganger is pastoor-deken A. Bakker
Za	28 jan	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	29 jan	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger is pastor J. Stam
Wo	01 feb	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.30 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Urbanuskerk
Zo	05 feb	10.00 uur	Eucharistieviering met gastkoor AMC kamerkoor. Voorganger is pastor G. van Tillo



Cursus Lichter Leven

De training Lichter Leven is voor mensen die “vastzitten” in hun situatie.

- Je voelt je somber, bijvoorbeeld omdat er iets onplezierigs gebeurd is, zoals een conflict, door tegenslag, ziekte, langdurig zorg voor een dierbare, verlies van werk.
- Het kan ook zijn dat je door voortdurende overbelasting “omgevallen” bent. Je voelt je waardeloos, schuldig, en je piekert veel.
- Je voelt je vastzitten in je situatie. Er is weinig beweging meer mogelijk. En toch wil je je weer beter voelen, in beweging komen.

Dat kan. In de groep Lichter Leven leer je vaardigheden om je stemming te verbeteren en op een andere manier naar je situatie te kijken.

6 bijeenkomsten met een uur “theorie” en een uur buiten bewegen.

Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan direct aan!

Ilona van Tongeren i.van.tongeren@vita-amstelland.nl

en Marguerite Verstraelen m.verstraelen@vita-amstelland.nl



Collecte over de maand december:

t.b.v. de Voedselbank	in natura
t.b.v. eigen kerk	€ 2.269,50
t.b.v. de verlichting	€ 174,10
t.b.v. adventsactie Bondeko	€ 330,10
t.b.v. kerstcollecte de Regenbooggroep en Stichting Derde wereld Hulp	€ 1.724,28

Hartelijk dank voor al uw gaven!