



# 'Bruggetje'

Informatiebulletin  
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel  
 Rondehoep Oost 31,  
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
 Tel. 020-4961320  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
 23 september 2016



## Lucas 16, 19-31

Er zijn veel mensen die de noden zien van hun medemens en er belangloos iets aan doen. Wie zo handelt, werkt zonder het te beseffen aan het Rijk van God, aan wat God voor de mensen droomt: een wereld waar het voor iedereen goed is te leven.



### Ter overweging:

Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken  
 of je hand op te steken voor een vriendelijke groet  
 Zo iets kan opeens de zon laten schijnen  
 in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Het kost niet zoveel een hand uit te  
 steken om een ander een beetje behulpzaam te zijn  
 Een dankbare blik is vaak de beloning  
 al was de moeite voor u slechts klein.

Het kost niet zoveel om je hart wat te  
 openen voor de mens om je heen in vreugde en verdriet  
 Wees blij, dat je zo wat kan doen voor  
 die ander of is die ander je medemens niet?

Het kost maar weinig, je arm om een  
 schouder of alleen maar even een zachte druk van een hand  
 't Is vaak voor de ander of hij heel even in een klein paradijs beland.

Het kost zo weinig om een ander te geven iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt  
 Vriendschap, alleen door dat weg te schenken  
 geef je iets waar ieder mens naar verlangt!

## Van dag tot dag

Za	24 sept	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	25 sept	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger is pastor J. Adolfs
Wo	28 sept	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Op adem komen; meditatie in de Amstelkerk
Do	29 sept	19.00 uur	1e Bijeenkomst vormselgroep in pastorie
		20.00 uur	Vergadering parochiebestuur
Vr	30 sept	18.30 uur	Bijeenkomst jongerengroep
Zo	02 okt	10.00 uur	Eucharistieviering met Samenzang. Voorganger is pastor G. van Tillo Aansluitend om 11.30 uur heropening en inzegenen van de Mariakapel

---

## Intenties

### Zondag 25 september

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Jo Meester, Doortje van Eijk-Bosboom, Nel Drubbel-van't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk, Gerry en Sanny, Corrie Kuiper-de Jong, Rob Cerpentier, Hanneke Brummelhuis-Jansen, Jan Compier, Theo Kouwenhoven, Johan Berndsen, Aja Harte-Boon, overleden familie van Deudekom-Harte, Hendrikus Gerardus Beke die 15 augustus is overleden en overige familieleden, uit dankbaarheid.

### Zondag 02 oktober

Overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Elena Kruishaar-Demtschenko, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van't Schip, Henny Compier, Riet Janssen-Verbakel.



**Op zondag 2 oktober zal na de zondagse viering de dagkapel worden ingezegend.**

**Tot die tijd is de dagkapel in restauratie en overdag gesloten voor publiek.**

Geloven dient eigenlijk nergens voor: je kunt er niets mee kopen, je kunt er niet op zitten, je kunt er niet in wonen, je kunt het niet opeten .... En toch zijn er miljoenen mensen die geloven. Als je het woord 'geloven' een beetje apart schrijft, merk je er het woord 'love' in. Het Engelse woord voor 'liefde'. En net als geloven is liefhebben, beminnen ... iets wat niet nuttig is. Toch is liefde voor de meeste mensen heel belangrijk in hun leven. Want liefde geeft er kleur aan, net als geloof. Beide zijn ze de inspiratiebron voor wat men doet of niet doet. Geloof en liefde doen mensen 'wonderen' verrichten: mensen die het niet meer zien zitten, krijgen uitzicht; mensen die verlamd zijn door wat ze meemaken, worden terug op de been geholpen; mensen die in armoede leven, krijgen te eten. Vraag jij je nu nog af of geloven ergens voor dient?