



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 01 juli 2016



Wie is mijn naaste?

Stellen wij ons die vraag ook niet,
 als het bijvoorbeeld over vluchtelingen en asielzoekers gaat?
 Toch lijkt dit in de ogen van Jezus niet de juiste vraag te zijn.

Hij draait ze immers gewoon om.

Wil jij naaste worden van je medemens? vraagt Hij,
 terwijl Hij het beeld van de barmhartige Samaritaan voorhoudt om na te volgen.

(10 juli, 15^e zondag door het jaar, Lucas 10, 25-37)



Geef je op voor de Oecumenische kloosterdag op 8 juli

De Sint Urbanuskerk en de Amstelkerk organiseren op vrijdag 8 juli een dagtocht naar het klooster van de Norbertijnen in Heeswijk – Dinther. De Norbertijngemeenschap is de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland en kent een bewogen geschiedenis.

We krijgen een rondleiding in de abdij, maken verschillende vieringen mee, genieten samen van de lunch en bezoeken de indrukwekkende religieuze boekwinkel .

Praktisch

Om 9.00 uur vertrekken we uit Ouderkerk vanaf het plein bij de Amstelkerk en om 18.30 vertrekken we uit Heeswijk. We gaan met beschikbare auto's en delen de benzinekosten.

Voor de kloosterdag zelf zijn de kosten: € 14,50 (inclusief lunch), graag meenemen op de dag zelf.

Aanmelden en meer info bij Eugène Brussee: e.brussee@kamstelland.nl of via 4961320

Dag tot dag

Zo	03 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang of De Duif. Voorganger is pastor G. van Tillo
Wo	06 juli	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Za	09 juli	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor G. van Tillo
Zo	10 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Sint Caecilia. Voorganger is pater E. Kimman SJ

Overleden

Op 17 juni is mevrouw Suzanne (Suze) Lodder-Klaarenbeek in de leeftijd van 90 jaar na een kort ziekbed overleden. Mevrouw Lodder heeft zich samen met haar man Herman vele jaren ingezet voor onze parochie. Als Lectrice in de vieringen en ook menig jaar waarin ze met heel veel liefde de bloemversieringen in de kerk verzorgde. De jaren na het overlijden van haar man Herman waren zwaar maar ze bleef positief en zo kon ze tot vlak voor haar overlijden zelfstandig blijven wonen in haar huis aan de Hogerlustlaan.

Hoe mooi en toepasselijk dit gedichtje op haar kaart.

En toch en toch en toch

Blijf ik geloven in bloemen

En de lente met zijn lichte jonge groen

Moge zij ruste in vrede

*Herinneringen aan hen dragen wij
in dankbaarheid met ons mee*

Intenties

Zondag 03 juli 10 00 uur.

Suze Lodder-Klaarenbeek, Alie Mouris-Barlag, Joop v/d Meer, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Elena Kruishaar-Demtschenko, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Corrie Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van 't Schip,

Zondag 10 juli 10.00 uur.

Suze Lodder-Klaarenbeek, Alie Mouris-Barlag, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Beek-Boelrijk en Gerrie en Sanny, Maria Bart-Dornseiffen, Geertruida de Wit-Weenink, Ans Verheul-Granneman, Riet Mak-Bekhuis, Voor degenen die het moeilijk hebben.

Kent u deze nog?

Welke spreekwoorden en gezegdes vindt u terug in deze prent?

Afgelopen feestdag van Sint Urbanus, op de vrijwilligersdag, hebben velen van u deze spreekwoorden en gezegdes gevonden. De felicitaties gaan naar mevrouw A. Nieuwendijk. U heeft 25 spreekwoorden gevonden in deze prent. Team Ron Korrel verdient een goede tweede plaats met 21 goed gevonden spreekwoorden.



Aan de vruchten herkent men de boom - Achter de wolken schijnt de zon - Als apen hoger willen klimmen, ziet men gauw hun blote billen - Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding- Als een boom zonder bladeren - Alsof een engeltje over je tong piest - Beter een half ei dan een hele dop - Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht- De aap komt uit de mouw - De appel valt niet ver van de boom - De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom - Een uiltje knappen - Eén zwaluw maak nog geen zomer - Elk huisje heeft zijn eigen kruisje - Er als de kippen bij zijn - Er met de grove bijl in hakken - Er zijn vele wegen die naar Rome leiden - Er zit een addertje onder het gras - Het bijltje erbij neerleggen - Hij is in de wolken - Hoge bomen vangen veel wind - Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is - Iemand het gras voor de voeten weg maaien - Iemand op handen dragen - Iets in zijn schild voeren - Kip, ik heb je! - Met een bijltje gehakt hebben - Met molentjes lopen - Na regen komt zonneschijn - Op grote voet leven - Pronken met andermans veren - Weten waar de schoen wringt - Wie A zegt, moet ook B zeggen - Wie de schoen past, trekke hem aan - Waar gehakt wordt vallen spaanders - een bord voor je kop hebben - Van heinde en ver - Huisje boompje beestje - De man met de zeis - Hij voert wat in z'n schild - Een toontje hoger zingen - Een gat in z'n hand hebben - met een botte bijl hakken - Iemand een veer in z'n kont steken - Het voor de wind gaan.