

'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 06 mei 2016



Moeder zijn

Is het wonderbare begin van elk leven dragen.
 Het hart zijn in een harde wereld.
 Open oog voor nood aan tederheid en liefde.
 Bron van begrip en geborgenheid,
 attentie voor het kleine en het goede in de mens,
 uitgestoken hand voor de vader,
 kloppend hart voor het zoekende kind,
 reddingsloep voor velen,
 troost en steun voor zieken en eenzamen.
 Eenvoudig goed zijn, steeds gereed zijn,
 nooit moe zijn, liefde en geluk geven.
 Bloem zijn gedurende het leven,
 dat is: moeder zijn.

Openingstijden parochiesecretariaat:

Dinsdagmiddag	14.30 – 16.30 uur
Woensdagochtend	09.30 - 11.30 uur
Donderdagochtend	09.00 - 11.30 uur
Vrijdagmiddag	14.30 – 16.30 uur

Contact is ook mogelijk via:

Telefoon/voicemail: 020- 4961320
 Email: urbanusparochie@xs4all.nl
 Parochie-coördinator Paul Liesker: 0614 181 919

Fijne Moederdag

Tussen Hemelvaart en Pinksteren

In de tijd tussen Pasen en Pinksteren gebeurde er heel veel met de leerlingen van Jezus. Eerst raakte ze in verwarring toen ze hoorde dat Jezus, die ter dood was gebracht, weer leefde. Soms vertelde iemand zelfs, dat ze Jezus hadden gezien. En tot 2x toe verscheen Jezus plotseling in hun midden, toen ze allen bij een waren. Maar ook als Jezus er niet was en ze elkaar verhalen vertelden over wat ze met Hem hadden meegemaakt, leek het net of Jezus heel dicht bij hen was. Wanneer ze vervolgens het brood gingen breken, zoals Jezus hun dat zo vaak had voorgedaan, zeiden ze: 'Hij is in ons midden'.

En dan nu met Hemelvaart en Pinksteren

Voelen jullie de wind, ze komt ergens vandaan en gaat ergens naar toe. Zoals je de wind voelt, zo zal je over een tijdje ook de heilige Geest door je heen voelen stromen, zegt Jezus. Weet dat de Geest zal er altijd zijn om jullie te helpen bij het werk waar wij samen aan begonnen zijn.

Maar hoe stellen wij ons de heilige Geest voor?

Als vuur? Vuur warmt je op, zet je in vuur en vlam, vuur geeft je energie, vuur is een krachtbron.

Als adem? Adem, levensadem, inademen van het leven. De Geest van God ademt uit naar ons toe. Wij mogen de Geest van God inademen.

As wind? Je ziet het niet, maar voelt het wel. Als iets niet meer bij de tijd is dan is het goed dat er een 'frisse wind' doorheen waait. De Geest vernieuwt.

Als vogel? Hét symbool is de neerdalende vogel. Het komt van boven over ons heen. De liefde van God.

Intenties

Zondag 08 mei 2016

Riet Janssen-Verbakel, Riet de Koning-van Rijn, Ien Morssink- Visser, Geertruida de Wit-Weenik, Els Veltman-Ruhe, Corrie Kahmann-Verstegen, Herman Kolk, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie Beek-Boelrijk en Gerrie en Sannie, Theo Kouwenhoven.
Voor degenen die het moeilijk hebben.

Zondag 15 mei 2016

Riet Janssen-Verbakel, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijssel, Rietje v/d Ven-Kouwenhoven, Albert v/d Ven, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden ouders de Jong- Al, René de Jong, Rob Horstman, overleden familie van Wees-Kolk, Wim de Koning, Jan Compier, Rob Cerpentier, Hanneke Brummelhuis-Jansen, overleden familie Brummelhuis-Jansen

Dag tot dag

Zo	08 mei	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Adolfs
Wo	10 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Uitkomen nieuwe Brug en Spirit
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
Za	14 mei	18.30 uur	Eucharistieviering in Theresia met pastor Van Tillo
Zo	15 mei	10.00 uur	Pinksteren; Eucharistieviering met het Sint Caeciliakoor Voorganger zijn pastor Van Tillo en pastor Brussee
Wo	18 mei	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de dagkapel
Zo	22 mei	10.00 uur	Heilige Drie-eenheid: Gezinsviering met 't Kwetternest Voorganger is pastor TJ. Jansen
		15.30 uur	Urbanus zondagmiddag concert



De duif.

**Ik voel rust en vrede
in mijn hart,
als ik mijn zorgen
bij Jezus breng
en mijn zonden
aan Hem belijd.
Ik weet
dat ze vergeven zijn.
Elke dag maar weer
ontvang ik nieuwe kansen.
Heb ik geen woorden
in mijn wanhoop,
dan bidt de Heilige Geest
voor mij.**