



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 08 januari 2016



Voor u allen een Zalig 2016 met zegen van boven en liefde, gezondheid en geluk hier beneden
 Pastor Eugène Brussee

Doop van de Heer

Iedere geboorte
 een gebeurtenis,
 een veelbetekenend
 gebaar
 van de Schepper
 wiens geloof
 in mensen
 onverwoestbaar is.
 Iedere geboorte
 een gebeurtenis
 een openbaring.
 (Hans Bouma)



De gebarsten kruik

Elke dag ging een waterdrager naar de rivier om water te halen voor zijn meester. Aan een houten juk droeg hij twee kruiken. De ene kruik was zo goed als nieuw, de andere was oud en gebarsten. Daarom was de helft van deze kruik telkens leeg als de waterdrager thuis kwam. Dat deed de oude kruik veel verdriet. Op een dag zei de oude kruik tegen de waterdrager: 'Meester ik schaam me.' 'Waarom?' vroeg de waterdrager. 'Omdat ik niet kan doen wat uw andere kruik kan. Die levert u dagelijks een volle kruik water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies.' 'O,' zei de waterdrager, 'maar dat wist ik al lang. Toch heb ik je nooit willen vervangen. Zijn die mooie bloemen langs de weg jou dan nooit opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant. Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid, en jij hebt ze elke dag begoten. Nu kan ik er voor mijn meester een prachtig boeket bloemen van plukken.' (Naar verhaal uit India, C LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007)

Laatste nieuwjes

- Collecte december 2015 ten behoeve van de verlichting bedroeg €313,16. Ondanks de verschillende doeleinden van de 2^e collecte (kerstcollecte) een mooi bedrag. Hartelijk dank voor uw gaven. We sparen nog even door!
- We mochten ook weer extra giften ontvangen in december. Door de maand heen ontvingen we een prachtig bedrag van van € 950,- bestemd voor het onderhoud en de verlichting. Heel veel dank!
- Zondag 24 januari is er een feestelijke viering, de schilderijen worden getoond. U bent van harte welkom.

Intenties

Zondag 10 januari 10 00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben. Ria Sluijs-Könst, Leo Boersma, Cathrien de Kuijper-Barlag, Riet de Koning-van Rijn, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie Van Beek-Boelrijk, Herman Kolk, To de Jong - van Blokland

Zondag 17 januari 10.00 uur

Ton van Lange, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Corrie Kort- v/d Linden, mevrouw. Morssink-Visser, Gijsbertus de Graaf, Leo Copier, Maria v/d Ven-Kouwenhoven, Joop v.d. Meer, Nel Drubbel van 't Schip, To de Jong - van Blokland.

Dag tot dag

Zo	10 jan.	10.00 uur	Gezinsviering met koor 't Kwetternest Voorganger is pastor Brussee
Di	12 jan	18.30 uur	Start Alpha cursus met informatieavond
		24.00 uur	Uiterste datum inlever kopij voor de Spirit
Wo	13 jan.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	14 jan.	14.00 uur	Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt'
		20.00 uur	Ouder/Informatieavond 1ste Communie
Zo	17 jan.	10.00 uur	Oecumenische viering in de Urbanuskerk met zang van het Sint Caeciliakoor. Voorgangers zijn pastor Brussee en dominee de Heer. Tevens verkoop van de Platenbijbel gemaakt door Joke Slager-van den Beukel.

Ter overweging: Bidden

Zeg niet: "Vader", als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet: "Onze", als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet: "Hemelen", als je slechts aardse zaken verlangt.

Zeg niet: "Uw naam worde geheiligd", als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet: "Uw rijk kome", als je hoopt er zelf beter van te worden.

Zeg niet: "Uw wil geschiede", als je geen tegenslag kunt dragen.

Bid niet voor het brood van vandaag, als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet voor vergeving van schulden, als je in wrok leeft met familie of bureu.

Bid niet voor een leven zonder bekoringen, als je voortdurend met het kwaad omgaat.

Bid niet voor een leven zonder kwaad, als je niet op zoek bent naar het goede.

Zeg niet: "Amen" en "Zo zij het", als je dit gebed niet ter harte neemt.

Met de post binnengekomen:

Lieve mensen

Heel hartelijk dank voor de vele kerstkaarten met mooie en lieve wensen die wij mochten ontvangen in Castricum. Het deed ons plezier dat veel parochianen ons niet vergeten zijn. We wonen heerlijk in Castricum en zijn beiden nog actief in het kerkenwerk. Phil nog steeds in De Goede Herder Buitenveldert en ik in Castricum en omgeving en bij de zusters Ursulinen in Bergen. Inmiddels genieten we ook van ons tweede kleinkind David. Het gaat u allen goed in Ouderkerk en we volgen alle nieuws nog via de website en de parochiebladen. We zijn blij dat het zo goed gaat in de parochie!

Hartelijke groet, Kiki en Phil Kint