

'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 27 november 2015



Advent

Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen).

Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus dit jaar op zondag 29 november. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichterbij Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. In de advent wordt het 'Eer aan God' (Gloria) niet geboden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Bethlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied.



Ter bezinning

We zijn de donkere weken ingegaan.

De dagen worden steeds korter,
 de nachten langer.

De temperaturen dalen,
 de winter staat voor de deur.

Het is weer Advent

Een tijd van beleven, is "op weg gaan"
 vanuit duisternis naar licht.

Het is de weg gaan naar ons eigen hart,
 naar het hart van de andere,
 naar het hart van God.

Advent is:

Tegemoet gaan én welkom heten,
 aankloppen én opendoen,
 vragen én antwoord geven,
 zoeken én gezocht worden,
 waakzaam én in verwachting zijn.
 Op weg naar het Kerstfeest ontsteken
 we iedere week een nieuwe kaars.
 Want de nacht loopt ten einde,
 de dag komt naderbij.
 Laten wij dan leven als kinderen,
 kinderen van het licht.





Kaarten te koop

Op zondag 29 november worden er na de viering en tijdens het koffie drinken kaarten verkocht voor de Stichting Faranfare Mali.

De Stichting heeft ten doel de armoede in Mali te bestrijden en de kans te geven om de levensomstandigheden van de inwoners te verbeteren.

Dit project wordt ook gesteund door de PCI van onze kerk. Wij hopen -met de komende feestdagen in aantocht- dat u onze kaarten komt kopen.

Intenties

Zondag 29 november 10.00 uur.

Corrie Kahmann-Verstegen, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Nel Drubbel-van 't Schip, Ben Sanders, Familie Van Nes-Bosma, Deborah Fritschy-Kea, Maria Bart-Dornseijffer, Doortje) van Eijk-Boerboom en Johanna Verheul-Granneman

Zondag 06 december 10.00 uur

Herman Kolk, Hans Tetteroo, Doortje van Eijk-Boerboom, Ans Verheul-Granneman, Ruud Oud, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, Elena Kruishaar-Demtschenko, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, Riet de Koning-van Rijn.

Zondag 13 december 10.00 uur

Ans Verheul-Granneman, Doortje van Eijk-Boerboom, Herman Kolk, Hans Tetteroo, Mijnie Dorrestein-de Lange, voor degenen die het moeilijk hebben, Nel Drubbel-van 't Schip, Ton van Lange, Ria Sluijs-Könst, Gijs de Graaf, Mevrouw Morssink-Visser, Geertruida de Wit-Weenink, Cor van Bakelen.

Parochiebladen zijn uit

De parochiebladen Spirit en de Brug zijn weer uitgekomen.

Voor de oplettende onder u. In Spirit is een foutje geslopen m.b.t. de Kerstnachtviering bij ons in de kerk, dit moet natuurlijk 22.00 uur zijn. In de Brug staat het juist vermeld en u vindt alle informatie op onze website: www.kerkenouderkerk.nl/urbanus

Tot slot

Ten behoeve van de restauratie van onze kerk, mochten we een anoniem gift ontvangen van € 3000,-. Deze gift is bedoeld voor het schilderen van de gewelven. Hartelijk dank voor dit prachtige gebaar. Collecte oktober 2015 ten behoeve van de verlichting bedroeg € 662,62. Hartelijk dank hiervoor. We sparen nog even door!