



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 13 november 2015



Van donker naar licht, een droom

Het is donker op de wereld, Nog steeds is er ruzie tussen mensen, nog steeds is er oorlog en verderf. Wat moeten wij doen? Kunnen wij er iets tegen doen? Zal er ooit een eind aan komen?

Er was eens een profeet, hij had een mooie droom. Hij droomde dat hij het huis van God zag, hoger dan alle bergen. En alle mensen van de hele wereld waren daar naartoe op weg.... Ze hadden tegen elkaar gezegd: 'Kom laten we naar de berg van God gaan. Hij kan ons de weg wijzen en laten zien wat wij moeten doen'. Toen zag die profeet dat iedereen zijn wapens op één grote berg gooide. Die hadden ze niet meer nodig op hun weg naar de berg van God. Samen trokken ze verder. Hoe dichter ze bij de berg kwamen, des te lichter het werd. Had God zelf niet gezegd: 'Ik zal een licht zijn op uw weg!'

Dat was een mooie droom van die profeet.

Je zult je misschien afvragen: 'Is dit alleen maar een droom, of zal het ook echt gebeuren?'



Kaarten te koop

Op zondag 22 november en zondag 29 november worden er na de viering en tijdens het koffie drinken kaarten verkocht voor de Stichting Faranfare Mali. De Stichting heeft ten doel de armoede in Mali te bestrijden en de kans te geven om de levensomstandigheden van de inwoners te verbeteren.

Dit project wordt ook gesteund door de PCI van onze kerk. Wij hopen -met de komende feestdagen in aantocht- dat u onze kaarten komt kopen.

Delen

Deel je eten en het zal beter smaken.
 Deel je blijdschap en ze zal groter worden
 Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn
 Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken
 Deel je kennis en ze zal aangevuld worden
 Deel je liefde en je zult liefde krijgen
 Deel je leven en je zult mens worden



In Memoriam Doortje van Eijk-Boerboom

18-11-1928/ 04-11-2015

We hebben afscheid moeten nemen van Theodora van Eijk – Boerboom, Doortje, door haar familie getypeerd als een lieve, zorgzame, goede moeder en een fijne oma en overgrootmoeder. Ze was een harde werker maar ook een levensgenieter. Ze was vrolijk werd 'Doortje dartel' genoemd, was een levendige vrouw die er altijd keurig verzorgd uitzag. Iemand die altijd voor iedereen klaarstond. Lange tijd woonde ze naast restaurant de Voetangel, waar ze de brug bediende en ook in het restaurant heeft gewerkt. Na het overlijden van haar tweede man voelde ze zich alleen, kreeg ze het moeilijk en begon ze problemen te krijgen met haar gezondheid. Ze kwam in Theresia terecht en uiteindelijk met dementie in Zorgcentrum Westwijk in Amstelveen waar ze op 4 november toch nog vrij plotseling is overleden. We vertrouwen deze bijzondere vrouw toe aan de Heer van het leven.

Intenties

Zondag 15 november 10.00 uur.

Corrie Kahmann-Verstegen, Bertus v/d Ven, Toon de Jong, overleden ouders Kroon-Kemphorst, overleden familie Van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Leo Copier, Nel Drubbel-van 't Schip, familie Van Nes-Bosma, Geertruida de Wit-Weenink, Joop v/d Meer, Maria v/d Ven-Kouwenhoven, Jo Meester, Helma Bon-van Rijbroek, Doortje van Eijk-Boerboom en Johanna Verheul-Granneman

Als tranen
een brug konden bouwen,
zou ik je terughalen.
Wees maar niet alleen,
Want ik ben bij je.
Vergeet je nooit....

Zondag 22 november 10.00 uur.

Corrie Kahmann-Verstegen, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, Wim de Koning, Da van Bakelen-Buffering en Cor van Bakelen, Jan Miltenburg, familie Van Nes-Bosma, Ria Sluijs-Könst, Leo Boersma, Cathrien de Kuijper-Barlag, Rien Verlaan, Theo Kouwenhoven, Doortje van Eijk-Boerboom en Johanna Verheul-Granneman

Zondag 29 november 10.00 uur.

Corrie Kahmann-Verstegen, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Nel Drubbel-van 't Schip, Ben Sanders, Familie Van Nes-Bosma, Deborah Fritschy-Kea, Maria Bart-Dornseijffer, Doortje van Eijk-Boerboom en Johanna Verheul-Granneman

Van dag tot dag

Za	14 nov.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia Voorganger is pastor Van Tillo
Zo	15 nov.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Sint Caecilia Voorganger is pastoor Buitendijk
Wo	18 nov.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	19 nov.	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee De Heer
Zo	22 nov.	10.00 uur	Christus Koning. Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastoor-deken Bakker Kindernevendienst