



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 2 oktober 2015



't Zal je maar gebeuren

't Zal je maar gebeuren
 Oorlog in jouw land
 Waar je je veilig waande;
 Gisteren was de buurjongen nog je vriend
 Vandaag is hij je grootste vijand;
 Niet omdat jij er voor koos,
 Er wérd voor je gekozen

't Zal je maar gebeuren
 Is er dan niemand
 Die zich om jou bekommert?
 Wonen op straat
 Omdat er thuis geen plaats is,
 Niemand die naast jou staat?
 Er geen eten voor je is.
 Wie denkt aan jou?
 Wie zorgt voor jou?

Ja..... soms staan mensen op
 Om op te komen voor jouw recht
 Om jou een plek te geven
 Waar je jezelf mag zijn
 Ja..... soms staan mensen op
 Mensen, die het aandurven in zijn Naam.

Bijzondere tentoonstelling

Vanaf oktober t/m 6 februari zijn in De Nieuwe Kerk Amsterdam zeldzame kunstschaten uit onder andere de Vaticaanse Musea te bezichtigen in de tentoonstelling: De droom van keizer Constantijn – Kunstschaten uit de Eeuwige Stad.

In het oktobernummer van 'SamenKerk' vindt u een uitgebreider artikel over deze tentoonstelling.

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. De Nieuwe Kerk in Amsterdam vanwege deze bijzondere tentoonstelling "Rome. Droom van Constantijn" een speciale arrangements- en ontmoetingsdag op zaterdag 28 november 2015. Deze dag kunt u voor de speciale prijs van € 8,00 (50% korting op de standaard toegangsprijs) naar binnen; kinderen jonger dan 11 jaar zijn gratis. Abt Gerard Mathijssen OSB (van de Adelbertusabdij, Egmond) en Zr. Elvira Maria de Wit (provinciaal van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Vogelenzang) geven voorafgaand aan uw bezoek om 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur een lezing. De lezing wordt gehouden in de Eggertzaal (boven 't Nieuwe Kafé).

In de ontmoeting van het christendom met de onbekende wereld troffen christenen altijd mensen die gelovig, religieus waren. Of het nu Paulus was in Athene, of christenen in Rome ten tijde van keizer Constantijn, of op de grote ontdekkingsreizen naar Latijns-Amerika, Afrika of Azië. Maar in onze Nederlandse samenleving van nu, vandaag 2015, ontmoeten we mensen die totaal geen geloof hebben en niet zijn aangesloten bij een religie. Hoe kun je als gelovig mens – als christen in 2015 – gelovig leven en je geloof uiten in een religieuspluriforme en religieusarme samenleving als de onze? Hoe kun je als gelovige, als katholiek christen, overeind blijven in je gezin of familie- en vriendenkring, op school, het werk en bij de sportvereniging? Abt Mathijssen en Zr. De Wit zullen hierover getuigen en spreken.

Meld u voor 18 oktober aan. Uitsluitend mogelijk via: sales@nieuwekerken.nl en vermeldt daarbij uw voor- en achternaam, het aantal personen en dat het om deze dag gaat. U ontvangt op of rond 15 november 2015 een bevestigingsmail met het tijdstip van de lezing (aansluitend kunt u de tentoonstelling bezoeken); over het toegewezen tijdstip kan niet worden gecorrespondeerd. Op vertoon van de bevestigingsmail kunt u naar binnen.

Overleden: mevrouw C. Kahmann-Verstegen is overleden. Vrijdag 9 oktober om 14.30 uur zal de uitvaart zijn.

Intenties

Zondag 04 oktober 10.00 uur

Els Veltman-Ruhe, Cor van Bakelen, Hennie Compier, Ben Fakkeldij, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rienie Helsloot-de Groot, Elena Kruishaar-Demtschenko, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Nel Drubbel-van 't Schip, Jan Splinter, Joop v/d Meer, Familie Van Nes-Bosma, Riet de Koning-van Rijn, Debora Fritschij-Kea, Maria Bart-Dornseiffen en Albert v/d Ven.

Zondag 11 oktober 10.00 uur

Els Veltman-Ruhe, Mijnie Dorrestein-de Lange, voor mijn lieve Oma Teresialina (ik mis je iedere dag) Nel Drubbel-van 't Schip, Willy de Kuiper-Korrel, Da van Bakelen-Buffering en Cor van Bakelen, Jan Miltenburg, Wim de Koning, familie Van Nes-Bosma, Corrie Kort-van de Linden, Ria Sluijs-Könst, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Els Morssink-Visser, Gijsbertus de Graaf, Mijnie Dorrestein-de Lange, Geertruida de Wit-Weenink, Jo Meester en Albert v/d Ven.

Van dag tot dag

Wo	30 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	04 okt.	10.00 uur	Woord- en communieviering met samenzang. Voorganger is pastor Koopmans.
Wo	07 okt.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Vr	09 okt.	12.30 uur	Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk
Za	10 okt.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia. Voorganger is pastor Van Tillo
Zo	11 okt.	10.00 uur	Gezinsviering met koor 't Kwetternest. Voorgangers is pastor Brussee

Goed om te weten:

- ✓ Let op! Zolang bij ons in de kerk de verbouwing aan de gang is, zullen het ochtendgebed op woensdagochtend en de meditatie op woensdagavond plaatsvinden in de Amstelkerk. U bent daar van harte welkom.
- ✓ U komt waarschijnlijk niet altijd in de Cuyperskamer maar mocht u er een keertje zijn, weet dat er nieuwe gordijnen hangen, gesponsord door meneer Frans Backer. Hartelijk dank daarvoor.
- ✓ De kledinginzameling voor Mensen in Nood, waarvoor op woensdag 23 september kleding achter in de kerk werd ingezameld, heeft 3075 kg opgebracht (vorig jaar was dit 1705 kg). Iedereen hartelijke dank voor de inbreng en de vrijwilligers voor het zware werk.
- ✓ De opbrengst van de 2^e collectes van de maand september bedraagt € 680,-. Onze hartelijke dank.
- ✓ De maandelijkse schoonmaakbeurt komt i.v.m. de restauratie te vervallen. In plaats hiervan gaat men aan het eind van elke week de kerk schoonmaken. Welke dag en uur is nog niet bekend. Contactpersoon is mevrouw Meekel (tel.: 496 1846)