



'Bruggetje'

Informatiebulletin
Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
30 oktober 2015



Bidden wij

***Voor allen die ons voorgingen
met het teken van het geloof
dat zij nu rusten in Christus' vrede***

2014 Allerzielen 2015

Wim de Koning
Ton van Lange
Corry Kort-van der Linden
Silvia Peelen-Späth
Helma Bon-van Rijbroek
Toon de Jong
Catrien de Kuiper-Barlag
Ria Sluys-Könst
Leo Boersma
Riet de Koning-van Rijn
Ien Morssink-Visser
Gijs de Graaf
Leo Copier
Debora Fritschij-Kea
M. Bart-Dornseiffen
G.M. de Wit-Weenink
Maria van de Ven-Kouwenhoven
Joop van der Meer
Hendrica Femia Maria Fust
Johanna Meester
Cornelis van Bakelen
Winston Martin
Elisabeth Veltman-Ruhe
Albertus Hermanus van de Ven
Cornelia Theodora Theresia Kahmann-Verstegen
Hans Tetteroo
Hermanus Johannes Kolk

Intenties

Gedenken

In het opgaan van de zon
en in haar dalen
gedenken wij hen.

In het spelen van de wind
en de kilte van de winter
gedenken wij hen.

In het openspringen van de knoppen
en in de wedergeboorte van de lente
gedenken wij hen.

In het azuur van de lucht
en in de warmte van de zomer
gedenken wij hen.

In het ruisen van de bomen
en in de schoonheid van de herfst
gedenken wij hen.

Wanneer wij vermoeid zijn
en behoefte hebben aan sterkte
gedenken wij hen.

Wanneer wij verlaten zijn
en ziek van hart
gedenken wij hen.

Wanneer wij vreugde voelen
die we willen delen,
gedenken wij hen.

Zolang wij leven
Want zij zijn nu
als wij hen ged

**Moeilijke dagen
Geven herinneringen kracht
De steun van vrienden
En de liefde van dierbaren
Biedt inwendig troost
Mijn diepste medeleven**

Corrie Kahmann-Verstegen, Els Veltman-Ruhe,, Bertus v/d Ven,
overleden ouders De Jong-Al, Agatha te Beek-Broodbakker,
overleden ouders Van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, o
verleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis,
Rinie Helsloot-de Groot, Elena Kruishaar-Demtschenko, André Bremmers
en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, familie Van Nes-Bosma, overleden familie Schreurs-v/d
Wurff, Riet de Koning-van Rijn, Albert v/d Ven,
Hans Tetteroo en Hermanus Johannes Kolk.

Maandag 02 November 19.30 uur Allerzielen

Henk Copier, Rien Verlaan.

Zondag 08 november 10.00 uur.

Corrie Kahmann-Verstegen, Bertus v/d Ven, voor degenen die het moeilijk hebben. Ruud Oud,
Theo Kooiman, Nel Drubbel-van 't Schip, familie Van Nes-Bosma, Ton van Lange, Corrie Kort-v/d Linden,
Elisabeth Morssink-Visser, Gijsbertus de Graaf, Els Veltman-Ruhe, Albert v/d Ven en Hans Tetteroo

Toelichting Intenties:

Als iemand is overleden, wordt er 8 zondagen achtereen en daarna een jaar lang eenmaal per maand de naam afgelezen. Mocht u meer willen of op een bepaalde datum dan vragen we 10 euro, mede om de kerk in stand te houden. Ik heb in mijn intentieboek diverse namen staan waarvan ik niet weet of dat door moet gaan in 2016. En ik heb daar ook geen telefoonnummer van. Zou u contact met mij willen opnemen? Heel graag via tel. 020-4965287. Hoor ik niets van u, dan ben ik genoodzaakt de naam te schrappen. Met vriendelijke groet, Riet Hilhorst

Met de post binnengekomen



Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen

De dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt om 17.00 uur, op de steiger voor museum De Hermitage in Amsterdam een herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen migranten een belangrijke plaats in.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama's af.

Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee

of komen op andere manieren onderweg om. Meestal naamloos, in stilte. Het aantal doden neemt de laatste

jaren alleen maar toe. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt

risicovolle routes te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Protestantse Diaconie

Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823

Programma: 15.15 uur: Inloop zolder van de Protestantse Diaconie,
Nieuwe Keizersgracht 1A Amsterdam

15.30 uur: Vertoning van korte documentaire, gevolgd door inleiding van Tineke Strik

16.00 uur: Nagesprek

17.00 uur: Start oecumenische herdenking