



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 16 oktober 2015



Hemels verdriet

Afdrukken

In halfschaduw landschap
 Regeren bliksem en donder
 Terwijl het water uit de lucht
 Valt, raakt zon in vergetelheid.

Het gekletter van de regen
 Op de plassen, wind haspelt
 Gevallen bladeren door elkaar
 Natte weg voor vriend en vijand.

Een vrolijk lied van grauwe
 Grijs wolken tegenover het
 Klaag en zeur van menig mens
 Een spel van melodieuze klanken.

Tijdens deze gure herfstdag
 Stromen emoties en gevoelens
 Bijgestaan door deze neerslagen
 Het zijn tranen van hemels verdriet.

Catherine Boone

Giften

Via de bank hebben we een mooie bijdrage ontvangen te besteden aan de verlichting van onze kerk; t.w.v. € 500,-. Ook mochten we een gift van € 1.000,- ontvangen voor de renovatie. Hartelijk dank daarvoor.

Van dag tot dag

Zo	18 okt.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Sint Caecilia Voorganger is pastor Schilder. Wereldmissiedag
Wo	21 okt.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	22 okt.	19.30 uur	Eucharistieviering met stille aanbidding
Za	24 okt.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia Voorganger is pastor Van Tillo
Zo	25 okt.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Adolfs. Kindernevendienst
Wo	28 okt.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		19.30 uur	Rozenkransgebed in de Dagkapel
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	01 nov.	10.00 uur	Allerheiligen. Eucharistieviering met samenzang. Voorgangers zijn pastor Brussee en pastor Van Tillo.

Goed om te weten: Het volgende Bruggetje, welke uitkomt op vrijdag 30 oktober, zal geheel in het teken van Allerzielen staan.

Intenties

Zondag 18 oktober 10.00 uur

Corrie Kahman-Verstegen, Els Veltman-Ruhe, Ruud Oud, overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, Theo Kooiman, voor degenen die het moeilijk hebben, overleden familie Van Wees-Kolk, Nel Drubbel-van 't Schip, familie Van Nes-Bosma, Ton van Lange, Helma Bon-van Rijbroek, Leo Boersma, Leo Copier, Rietje v/d Ven-Kouwenhoven, Albert v/d Ven en Cathrien Kuijper-Barlag.

Zondag 25 oktober 10.00 uur

Corrie Kahman-Verstegen, Albert v/d Ven, Els Veltman-Ruhe, Rien Verlaan, Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ben Sanders, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, familie Van Nes-Bosma en Toon de Jong.

In Memoriam Els Veltman-Ruhe

26/9/1930-16/9/2015

Op 24 september is vanuit de St. Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel na een eucharistieviering uit dankbaarheid op het parochiekerkhof begraven: Els Veltman-Ruhe. Zij was geboren in de Middenpolder als 2e kind uit een gezin van 6. Haar vader was tuinder. 'Op gymnastiek' leerde zij haar man Rius kennen, waarmee zij 55 jaar getrouwd is geweest. Rius Veltman overleed in 2007. Hij was onderwijzer in Bovenkerk en Amstelveen (H. Geest school) en dirigent van koren. Dit betekende voor Els natuurlijk een belangrijke taak in de opvoeding van haar gezin van 8 kinderen. De uitdrukking 'Je gaat met je spot naar bed' mocht uit haar mond in dit opzicht ook best genoemd worden. Els was een goede gastvrij: alles kon bij haar. Ook was zij vrijwilligster bij De Zonnebloem en in het wijkcentrum De Bolder in Amstelveen. Feesten in haar gezin hadden altijd letterlijk en figuurlijk een geheel eigen kleur: zij besteedde daar veel aandacht aan. Een tuin 'Langs de Akker' gaf de nodige ontspanning om te kunnen verzorgen. Haar pannenkoeken waren ook altijd om van te smullen!

Na het overlijden van Rius bleef zij nog jaren wonen op Groenhof in Amstelveen. Vanwege afnemende gezondheid verbleef zij de laatste jaren in Zorgcentrum Nieuw Vredeveld in Amstelveen.

Met dankbaarheid en dierbare herinneringen kon er afscheid van haar worden genomen. Zij rust nu in vrede.

In Memoriam Albert van de Ven

18/4/1926-26/9/2015

Slechts een kleine 2 1/2 maand na zijn vrouw Rietje van de Ven-Kouwenhoven overleed op 89-jarige leeftijd in 't Huis a/d Poel in Amstelveen : Albert van de Ven. Albert was bijna 60 jaar met Rietje getrouwd en na een kort verblijf in Nistelrode verhuisde het echtpaar naar Amsterdam. Zij mochten twee zoons en een dochter krijgen (Peter, Ad en Marja). Later kregen zij weer partners en waren er kleinkinderen. Via Buitenveldert en Ouderkerk aan de Amstel bracht Albert met Rietje zijn laatste periode door in 't Huis a/d Poel in Amstelveen.

Als 'hoofd centrale postkamer' van de KLM verdiende Albert zijn dagelijks brood. Hij maakte zich ook verdienstelijk in een latere periode als o.a. bezorger van medicijnen in Ouder-Amstel en omstreken.

Biljarten was een grote hobby van hem, ook als penningmeester en wedstrijdsecretaris bij clubs de 'Krijt op tijd' en 'Time out'. De laptop mocht zich verheugen in een dagelijks gebruik. De gezondheid van Rietje was in latere tijden een grote zorg voor hem: hij bleef haar daarin trouw. Na haar overlijden 'sukkelde' hijzelf ziekenhuis in en uit. Hij miste haar erg en voor hem hoefde het ook niet meer.

Bij de uitvaart in de St. Urbanus zong evenals bij Rietje het Stanzakoor van de St. Petrus Bandenkerk uit Diemen. Na dankbare herinneringen in de afscheidsviering werd Albert begraven in het familiegraf naast de kerk.

De tekst uit het lied van Wim Sonneveld 'Langs het tuinpad van mijn vader' mocht hierbij een centraal thema zijn. Mag hij rusten in vrede.

In Memoriam Corrie Kahman-Verstegen

6/4/1928 -1/10/2015

Volkomen onverwacht is op 87-jarige leeftijd thuis (Smient 5) overleden: Corrie Kahman-Verstegen. Corrie was 61 jaar getrouwd met Ab. Zij mochten een zoon en twee dochters krijgen (Wilbert, Berit en Marjon).

Later kregen zij weer partners en er waren kleinkinderen en een achterkleinkind op komst. Corrie en Ab leerde elkaar kennen 'dankzij' de oorlog. 'Om bij te spijkeren' verbleef de Amsterdamse Ab in de oorlogsjaren bij boeren in Sint Anthonis en kreeg daar Corrie 'in het oog': En zo is het gekomen en gegaan.

Via een aantal Amsterdamse adressen en Duivendrecht gingen zij zo'n 15/16 jaar geleden in Ouderkerk aan de Amstel wonen. Ab mocht beschouwd worden als 'minister van Buitenlandse zaken' (buiten de deur) en Corrie als 'minister van Binnenlandse zaken' (thuis). Voor de verbinding en communicatie tussen beide ministeries zorgde Corrie. Zij was een innemende persoonlijkheid, beminnelijk en erg gezien. Lezen, naaien en patchwork waren haar hobby's. Ab kreeg van haar alle ruimte om koorzanger, lector en koster te kunnen zijn.

Hoewel haar gezondheid niet best was, is zij zonder afscheid te kunnen nemen gestorven.

Vanuit de St. Urbanuskerk is Corrie na een viering met veel herinneringen, begraven op het kerkhof naast de kerk. Een gedicht van Toon Hermans 'Mens' mocht haar begeleiden op haar weg naar de eeuwigheid.

Moge zij rusten in vrede.