



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 11 September 2015



Oog voor elkaar

Indien ik je dragen kon
 over de diepe grachten
 van je gesukkel en je angsten
 heen, dan droeg ik je.
 uren en dagen lang.



Indien ik de woorden kende
 om antwoord te geven
 op je duizend vragen over leven, over jezelf,
 over liefhebben en gelukkig worden,
 dan praatte ik met je,
 uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten
 door geduldig te wachten en te hopen
 tot het zaad van vrede in je openbrak
 dan wachtte ik,
 uren en dagen lang.

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart
 aan onmacht, ontevredenheid
 en onverwerkt verdriet,
 dan bleef ik naast je staan,
 uren en dagen lang.

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij
 en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel.....
 ik ben maar een vriend op je weg,
 Al uren en dagen lang
 (Marcel Weemaes)

Restauratienieuws:

Het 'Lam Gods' is gevonden in de
 sluitsteen boven in het gewelf.
 Foto's hiervan kunt u in de kerk vinden.
 We houden u op de hoogte....

Nationale ZiekenDag - 13 september

Veel mensen kennen wel iemand die een ziekte
 onder de leden heeft. En dan geen griepje of een
 vervelende verkoudheid, maar iets ernstigs, vaak
 chronisch. En daarom weten veel mensen ook wat
 voor zware impact dat heeft op het leven van
 diegene en zijn of haar naasten. Voor al die mensen
 die ziek zijn of te maken hebben met iemand met
 een zware ziekte, heeft De Zonnebloem de Nationale
 ZiekenDag in het leven geroepen.

De Dag is ook bedoeld om mensen meer met die
 zieken in hun omgeving te laten praten. Dat is voor
 veel mensen die in zo'n positie zitten namelijk
 bijzonder fijn. Heb dus oog voor uw naasten.

Wist u dat u een bericht over ziekenhuisopname of
 ziekte kan doorgeven aan de bezoekgroep of de
 pastor via het parochiesecretariaat.

Wist u dat er vanuit de gezamenlijke kerken en de
 Zonnebloem op 12 september attenties naar
 ernstige zieke mensen worden gebracht, die bij hen
 bekend zijn.

Dag van de Thuiszorg - 23 september.

We beginnen ons een beetje zorgen te maken met al
 die zorgdagen. We krijgen zorgen, zorgen, en nog
 meer zorgen. En de overheid zorgt ook niet voor een
 betere zorg maar bezorgd ons bezuinigingen op zorg.
 En dat zorgt weer voor zorgen bij ons. Maar maakt u
 geen zorgen! Want de Thuiszorgers zijn veelzijdig!
 Een half miljoen mensen worden namelijk thuis
 verzorgd door een thuiszorgger door middel van
 thuiszorg. Hieronder vallen het welbekende wassen
 en aankleden, maar ook bijvoorbeeld hulp na een
 operatie. De vierde woensdag in september staan
 we hierbij stil. Een goede dag dus om hier thuis eens
 zorg voor te dragen. (bron: www.fijnedagvan.nl)

Intenties

Zondag 13 september 10.00 uur.

Overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, voor degenen die het moeilijk hebben, overleden familie van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Ruud Oud, Theo Kooiman, Herman Jooren, Nel Drubbel-van 't Schip, Jan Splinter, Willy de Kuiper-Korrel, Jan Miltenburg, Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange, overleden familie Schreurs-v/d Wurff, Mevr. Morssink-Visser, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Gijs de Graaf en Cor van Bakelen.

Zondag 20 september zijn er geen intenties i.v.m. een oecumenische viering in de Amstelkerk

Van dag tot dag

Za	12 sep.	12.00 uur	Open Monumentendag met diverse concerten
		18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor Van Tillo
Zo	13 sep.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor 't Kwetternest. Voorganger is pastor Van Tillo
		11.00 uur	Open Monumentendag met 'inloop concert'
Wo	16 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Do	17 sep.	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee De Heer
Vr	18 sep.	12.30 uur	Lunchtijdconcert in de Urbanuskerk
Zo	20 sep.	10.00 uur	Oecumenische viering met St. Caeciliakoor in de Amstelkerk. Voorgangers zijn dominee De Heer en pastor Brussee
		15.00 uur	Startviering werkjaar RK Parochie; graag via intekenlijst achter in de kerk

Internationale Dag van de Vrede - 21 september

Vrede kleurt je leven, omdat kleuren de wereld mooi maken. Kleur daarom ook je leven. Strijk veel hemelsblauw van je vriendelijkheid uit. Gebruik kwistig het geel van je blijdschap. Laat het rood van je liefde niet ontbreken. Borstel er ook wat groen van je opgewektheid door en vergeet niet het wit van je eerlijkheid uit te smeren. Het grijs van tegenslag of het paars van droefheid mogen de andere kleuren nooit overheersen. Maak van je leven een kleurenfeest! Dat zal jezelf en anderen vrede en vreugde geven. Al kun je sommige dagen de donkere tinten niet weren: Veeg nooit alle kleuren uit! Wie weet of na een erge tegenslag het warme roze je leven komt kleuren!

Bent u ook al uw kast aan het opruimen? Denk dan aan de kleding inzamelingactie voor de Mensen in Nood. Dit jaar is dat op woensdag 23 september van 15.00 tot 20.00 uur. U kunt uw zakken met kleding afleveren in het portaal van de kerk. In de nieuwe Brug leest u hier meer over.



Schilderen: Bijbels Beeldend

Bij voldoende belangstelling gaat vanaf 7 oktober a.s. in het Huis op het Spui een nieuwe activiteit van start: 'Bijbels Beeldend'. Elke woensdag van 10 tot 15 uur zelfstandig en vrij schilderen of tekenen met als inspiratiebron de Bijbel. De teksten worden gekozen in gezamenlijk overleg.

Beeldend bezig zijn met het Boek der boeken kan nieuwe perspectieven geven aan mensen die vertrouwd zijn met de Bijbel. Maar ook voor diegenen onder ons die nog niet zo ingewijd zijn, kunnen zich vergezichten openen op een kostbare wereld die alles te maken heeft met ons dagelijks leven! Ieder is welkom om op deze intensieve manier verdieping en vernieuwing te zoeken. Voorwaarde voor deelname is wel het zelfstandig en vrij willen schilderen of tekenen. De coördinatie van de groep is in handen van Maria Scherf die zelf werkt met en in de beeldende kunst.

Deelname aan de groep kost 10 euro per dag, inclusief het basismateriaal en koffie / thee. Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven? Bel Maria Scherf, tel. 06 28194999. E-mailen kan ook: frscherf@gmail.com.