



# 'Bruggetje'

Informatiebulletin  
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel  
 Rondehoep Oost 31,  
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
 Tel. 020-4961320  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
 28 augustus 2015



## Iemand die hart voor je heeft

Iemand die hart voor jou heeft,  
 iemand die je niet overweldigt,  
 iemand die jou eerbiedigt,  
 iemand die zich niet opdringt,  
 iemand die jou een warm hart toedraagt,  
 iemand die jou aanvaardt,  
 iemand die weet van vergeven,  
 iemand die je nieuwe kansen geeft,  
 iemand die een mild hart heeft,  
 iemand die niet lichtzinnig oordeelt,  
 iemand die je thuisbrengt bij jezelf,  
 iemand die het vertrouwen niet opgeeft,  
 iemand die een ruim hart heeft,  
 iemand die plaats heeft voor velen,  
 iemand die een vreemdeling ontvangt,  
 iemand die jou erbij laat horen,  
 die geneest de wonden in je hart,  
 die geeft je nieuwe moed en kracht,  
 die scheidt hoop en verbondenheid,  
 die bindt bijeen en sticht gemeenschap,  
 die bouwt op,  
 die zoekt naar wie verloren loopt,  
 die wordt bemind en gekend,  
 die behoedt en beschermt,  
 die heeft zorg om jou,  
 die heeft zorg voor elke mens,  
 die tilt je op en ziet naar je om,  
 die roept ons op elkaars hoeder te zijn,  
 elkanders zusters en broeders,  
 opdat niemand verloren loopt.  
 (Marinus v/d Berg)

30 augustus Evangelielezing: Marcus 7, 1-8, 14-23

## Moeder Teresa, Feest 5 september

### *Sloppenwijken*

Er dwaalt een Europese vrouw door de sloppenwijken van Calcutta. De armen kijken vreemd op. Wat heeft zo'n dame hier te zoeken? Ze gaat eenvoudig gekleed in een lang wit gewaad met blauwe lange biezen. Alles wat ze bij zich heeft, is een stuk zeep en een handvol roepies. Ze begint gesprekjes en blijkt hun taal vloeiend te spreken. Wat wil ze? Ze zegt dat ze namens God komt om het lot van de armen te verlichten. Dan kan ze geen hindoe zijn, want die helpen de armen niet. De armen hebben hun ellende immers te danken aan hun vorige levens, en nu moeten ze zich schikken in hun lot. Deze vrouw redeneert en doet heel anders. Ze helpt de moeders bij het wassen van hun baby's; ze verzorgt en reinigt de open wonden van zieken; ze draagt mannen en vrouwen in haar armen die op de open weg liggen te creperen naar een beschutte plek zodat ze menswaardig kunnen sterven. Wie is zij dat ze dit allemaal doet?

Na enige tijd opent ze een slumschool; daar kunnen de kinderen leren lezen en schrijven. Tegelijk praat ze met hen over hygiëne; ze leert hen zich te verzorgen. Op de vraag waarom ze dit allemaal doet, begint ze te vertellen over Gods liefde: "God houdt echt van jullie" zegt ze, "Hij heeft mij gevraagd dat aan jullie te laten zien."

Moeder Teresa, geboren 26 augustus 1910,  
 overleden 5 september 1997.

Ze was een wereldbekende katholieke zuster,  
 stichteres van de religieuze orde  
 'Missionarissen van Naasteliefde'.  
 In Calcutta zette zij een wereldwijd bekend  
 werk onder armen op, dat zij tot kort voor  
 haar dood leidde. In 1979 ontving zij voor  
 haar werk de Nobelprijs voor de Vrede.  
 In 2003 werd ze zalig verklaard door  
 paus Johannes Paulus II. Bron: [www.heiligen.net](http://www.heiligen.net)



Cor was een zachtmoedige man, sportief, bedachtzaam, met een duidelijke mening zonder rechtlijnig te zijn. Een man die van het leven kon genieten maar alles met mate. Iemand die zonder stress leefde en daardoor ook een bepaalde rust uitstraalde. Een man ook die van vakmanschap hield en zelf ook een vakman was in wat hij deed. Hij werd geboren op de Bloemgracht 45 in Amsterdam, volgde een opleiding in Brood en Banket en werkte bij verschillende bakkerijen. Later kwam hij bij Fokker terecht als metaalwerker waar hij tot aan zijn fut in 1977 heeft gewerkt. Door zijn werk bij Fokker kwam hij in Ouderkerk aan de Amstel te wonen met zijn gezin, zijn vrouw Alida en 6 kinderen: 2 jongens en 4 meisjes. Na de dood van zijn vrouw, vorige jaar september, heeft hij het hoofd niet laten hangen. Hij bleef nieuwsgierig naar de dag van morgen. Zijn kinderen en familie hebben ook goed voor hem gezorgd tot hij op 15 augustus rustig is ingeslapen op de gezegende leeftijd van 101 jaar. Wij vertrouwen deze vader, schoonvader, opa en overgrootvader toe aan onze hemelse Vader.

### Misintenties voor de maand augustus 2015

#### Zondag 30 augustus 10.00 uur

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Nel Drubbel-van 't Schip, Ton van Lange, Herman Jooren, Jan Splinter, Ben Sanders, Da van Bakelen-Buffering, familie van Nes-Bosma, Jo Meester en Cornelis van Bakelen

De dood is een horizon  
en een horizon is alleen maar  
de begrenzing van  
ons gezichtsveld.

#### Zondag 06 september 10.00 uur

Jo Meester, Theo Kouwenhoven, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk en overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, Elena Kruishaar-Demtschenko, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Nel Drubbel-van 't Schip, familie van Nes-Bosma, Corrie Kort v/d Linden, Helma Bon-van Rijbroek, Ria Sluys-Könst, Riet de Koning-van Rijn, Debora Fritschy-Kea, Maria Lucia Bart-Dornseiffer, Joop v/d Meer en Cornelis van Bakelen

#### Zondag 13 september 10.00 uur.

Overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, voor degenen die het moeilijk hebben, overleden familie van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Ruud Oud, Theo Kooiman, Herman Jooren, Nel Drubbel-van 't Schip, Jan Splinter, Willy de Kuiper-Korrel, Jan Miltenburg, Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange, overleden familie Schreurs-v/d Wurff, Mevr. Morssink-Visser, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Gijs de Graaf en Cornelis van Bakelen.

### Van dag tot dag

Zo	30 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor Adolfs
Wo	02 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Zo	06 sep.	10.00 uur	Startviering; Eucharistieviering met alle koren samen. Voorgangers zijn pastor Stam en pastor Brussee
Di	08 sep.	20.00 uur	Start: Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt' o.l.v. dominee De Heer en pastor Brussee
Wo	09 sep.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		12.00 uur	Verspreiding parochieblad 'De Brug'
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Za	07 sep.	18.30 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor Van Tillo
Zo	13 sep.	10.00 uur	Eucharistie/gezinsviering met koor 't Kwetternest Voorganger is pastor Van Tillo

### Weet u het nog?

Vanaf 1 september gaan we starten met een tweede collecte om met elkaar te sparen voor speciale projecten. Het eerste project waar we voor willen sparen is het vervangen van de verlichting. De fel witte lichten zijn eenieder een doorn in het oog en doen geen recht aan de sfeer van onze kerk. Het parochiebestuur hoopt natuurlijk zeer dat u allen hieraan wilt bijdragen. Dank u wel voor uw gaven.

