



'Bruggetje'

Informatiebulletin
Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
14 augustus 2015



Welkom

Er zijn oude en nieuwe, mooie en lelijke,
krakende en piepende deuren.
Hoofdzaak is dat ze open gaan!
Automatische deuren gaan open,
zo gauw je voorbij een elektrisch oog loopt.
Maar ze heten niet welkom. Ze zijn
geprogrammeerd.
Er steekt geen ziel in.
De leukste deuren zijn
die waar iemand bij staat en zegt:
"Goede dag, kom maar binnen, je bent welkom!"

Welkom ik groet jullie met W van Welkom
de W van weerzien, weer naar school,
warmte, wel en wee
en met de W van water bij de wijn

Ik groet jullie met de E van Welkom
de E van elk-ander, eenvoud, eerbied
en met de E van evangelie.

Ik groet jullie met de L van Welkom
de L van luisteren en leven,
van lekker, leuk, leren, lachen
en met de L van liefde,

Ik groet jullie met de K van Welkom
de K van kunnen en kiezen,
kalmte, kindvriendelijk, kei-tof
en met de K van koninkrijk.

Ik groet jullie met de O van Welkom
de O van opnieuw, orde, opletten
en met de O van open, oren en ogen,

Ik groet jullie met de M van Welkom
de M van meevoelen, meeleven, moeten en mogen
de M van mens-woorden en mens- zijn.
en met de M van meevieren.

Meevieren: Elke zondag worden we uitgenodigd
om mee te vieren aan de tafel van de Heer.
God heet ons welkom in Zijn huis.

Cursus 'Heb lief en doe dan wat je wilt'.

In september beginnen dominee Jos de Heer en
pastor Eugène Brussee een gezamenlijke cursus met
als thema 'Heb lief en doe wat je wilt', aan de hand
van de eerste brief van Johannes en de kerkvader
Augustinus. Er is een reader met de te gebruiken
teksten zodat ieder die dat wil zich goed kan
voorbereiden of achteraf alles na kan lezen.
Steeds op de tweede dinsdagavond van de maand,
te beginnen op 8 september. Voor meer informatie
of opgave: e.brussee@rkamstelland.nl of



jos.de.heer@hetnet.nl.

Inleverdatum kopij de Brug september/oktober/november 2015:

Dinsdag 25 augustus,
verspreiding woensdag 9 september
Kopij is welkom via de brievenbus van de pastorie of
via email: redacteururbanusouderkerk@gmail.com

Johanna Wilhelmina Meester, Jo, was een lieve en zorgzame vrouw, voor veel mensen, in het bijzonder voor vader Leurs die op de Achterdijk woonde. Maar ook voor haar nichten en neef, heeft ze veel betekend toen hun vader ernstig ziek werd en overleed en later ook hun moeder ziek werd. Als vrijwilligster was ze bovendien actief voor het Rode Kruis, de kerk en in Theresia. Onze Urbanuskerk heeft veel aan haar te danken. Zo hielp ze onder andere mee aan het schoonhouden van ons kerkgebouw. Als je zoveel voor anderen betekent, kun je jezelf wel eens vergeten. Gelukkig kon zij ook van het leven genieten, was ze in voor een feest, ging ze opgewekt door het leven. Ze was blij met het bezoek dat ze kreeg, met name ook van haar nichtjes. Die hebben ook veel voor haar betekend in de laatste fase van haar leven. Dankbaar voor wie zij was en wat ze betekent heeft, hebben we haar toevertrouwd aan haar Schepper.

Misintenties voor de maand augustus 2015

Zondag 02 augustus 10.00 uur

Rietje v/d Ven-Kouwenhoven, Joop v/d Meer, overleden ouders Wilhelmina Theodora Albers-van Senten en Theodorus Simon Albers, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sanie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, Elena Kruishaar-Demtschenko, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Nel Drubbel-van 't Schip, familie van Nes-Bosma, Riet de Koning-van Rijn, Geertruida de Wit-Weenink en Johanna Wilhelmina Meester

Zondag 09 augustus 10.00 uur

Joop v/d Meer, Ton Lefèvre, Ton Witmond, Nel Drubbel-van 't Schip, Willy de Kuiper-Korrel, Familie van Nes-Bosma, Corrie Kort-v/d Linden, Helma Bon-van Rijbroek, Ria Sluijs-Könst, Cathrien de Kuijper-Barlag, Leo Boersma, Elisabeth Morssink-Visser, Gijs de Graaf en Johanna Wilhelmina Meester Voor degenen die het moeilijk hebben.

Zondag 16 augustus 10.00 uur

Overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, overleden familie van Wees-Kolk, Jan Miltenburg, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Nel Drubbel-van 't Schip, Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Toon de Jong, Debora Fritschy-Kea, Lucia Bart-Dornseiffer, Leo Copier en Johanna Wilhelmina Meester .

Zondag 23 augustus 10.00 uur

Familie Schrama, Ruud Oud, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Theo Kooiman, Nel Drubbel-van 't Schip, familie van Nes-Bosma en Johanna Wilhelmina Meester.

Van dag tot dag

Zo	16 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorgangers zijn pastor Buitendijk en pastor Brussee
Wo	19 aug.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Do	20 aug.	10.00 uur	'Ontmoetingsmorgen' in Dienstencentrum bij de Drieburg o.l.v. dominee J. de Heer
		19.30 uur	'Stille Aanbidding' in de Urbanuskerk. Kerk open via de Dagkapel om 19.15uur
Zo	23 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met St. Caeciliakoor. Voorgangers zijn pastoor-deken Bakker en pastor Brussee. Vormsel van Eddy Holla.
Wo	26 aug.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Vr	28 aug.	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	30 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor Adolfs

Werkzaamheden aan de kerk

De werkzaamheden binnen de kerk zijn van start gegaan. Er is begonnen met het herstel van het altaar podium, met name de gewelven waar de vloer op steunt, die behoorlijke scheuren vertonen. De kerk zal even wat minder mooi zijn. Maar het is hard nodig en dient ervoor onze kerk ook voor de toekomst te behouden. Omdat we niet precies weten hoe het allemaal zal gaan lopen, is er na overleg met de mensen van de Amstelkerk, besloten dat het woensdagochtend gebed gedurende de gehele restauratie zal plaatsvinden in de Amstelkerk. Wij zijn hier erg dankbaar voor.