



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 03 juli 2015



Tijd om af te sluiten

Om te weten hoe lang een jaar duurt,
 vraag het aan de student
 die niet slaagde voor zijn examen.

Om te weten hoe lang een maand duurt,
 vraag het aan de moeder
 die een maand te vroeg haar kind kreeg.

Om te weten hoe lang een week duurt,
 vraag het aan de uitgever van een weekblad.

Om te weten hoe lang een uur duurt,
 vraag het aan de geliefden
 die wachten om elkaar weer te zien.

Om te weten hoe lang een minuut duurt,
 vraag het aan degene
 die zijn trein, bus of vliegtuig heeft gemist.

Om te weten hoe lang een seconde duurt,
 vraag het aan degene
 die iemand verloren is door een ongeval.

Om te weten hoe lang een honderdste seconde
 duurt, vraag het aan degene
 die een zilveren medaille won op de Olympische
 Spelen.

De tijd wacht op niemand.
 Geniet van de momenten die je hebt
 en ze zullen van grote waarde zijn.
 Deel ze met degene die je liefhebt
 en ze zullen nog waardevoller zijn!

Een ontspannen vakantietijd gewenst.

Ik wens u in de komende periode een tijd van
 ontspanning toe. Vrij van drukte, beklemming en
 moedeloosheid. Tijd voor rust en balans, voor een
 ander en voor de zachte stem van God. God. Om
 met nieuwe moed straks weer een nieuw seizoen te
 beginnen.

Pastor Eugène Brussee

Bedankt aan de vrijwillige schilders

Eind juni hebben een aantal vrijwilligers de
 benedenverdieping van de pastorie geschilderd, het
 gedeelte dat niet meer door professionals gedaan
 kon worden omdat er te weinig geld was. Heel
 hartelijk dank aan al diegenen die geholpen hebben.
 Het ziet er fantastisch uit!

Pastor Eugène Brussee

De professor en de boeddhistische meester

Een wijze professor ging eens op bezoek bij een
 boeddhistisch meester. De meester ontvangt zijn
 geleerde gast met een kopje thee. Hij schenkt in,
 bewust, aandachtig, en vult het kopje tot aan de
 rand. En blijft doorgieten.. Het water stroomt over
 de rand op de rijstmat. 'Pas toch op! Zie je dan niet
 wat je doet?', roept de professor, blijkbaar wat
 overstuurd. De meester zet traag de theepot aan de
 kant. En na de tijd van een ademhaling kijkt hij de
 gast in de ogen en zegt: 'Welja, je komt hier naar het
 klooster om het een en het ander van mij te leren,
 niet? Maar je bent zo vol, boordevol. Wat ik ook zou
 willen meedelen, het kan er niet in, het loopt zoals
 het water over de rand. Begin dus met je eigen kop
 leeg te maken. Hoe leger het zal zijn, hoe meer ik
 erin zal kunnen schenken'.

Misintenties voor de maand juli 2015

Zondag 5 juli 10.00 uur

Johannes v/d Meer, Rietje v/d Ven-Kouwenhoven, Truus de Wit-Weenink, Maria Bart-Dornseiffer, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis Rinie Helsloot-de Groot, Elena Kruishaar-Demtschenko, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Nel Drubbel-van 't Schip, familie van Nes-Bosma, Riet de Koning-van Rijn en voor degenen die het moeilijk hebben.

Zondag 12 juli 10.00 uur

Rietje v/d Ven-Kouwenhoven, Truus de Wit-Weenink, Johannes v/d Meer, Maria Bart-Dornseiffer, Ton Lefèvre, Ton Witmond, Nel Drubbel-van 't Schip, Herman Jooren, Jan Splinter, Willy de Kuiper-Korrel, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange, Corrie Kort-v/d Linden, Helma Bon-van Rijbroek, Elisabeth Morssink-Visser, Gijs de Graaf, Leo Copier en Debora Fritschij-Kea.

Zondag 19 juli 10.00 uur

Maria Bart-Dornseiffer, Truus de Wit-Weenink, Rietje v/d Ven Kouwenhoven, Johannes v/d Meer, Henny Compier, Wim Pappôt, overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, overleden familie van Wees-Kolk, Nel Drubbel-van 't Schip, Jan Miltenburg, Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Toon de Jong, Ria Sluijs-Könst, Leo Boersma en Cathrien de Kuijper-Barlag,

Zondag 26 juli 10.00 uur

Johannes v/d Meer, Rietje v/d Ven-Kouwenhoven, Truus de Wit-Weenink, familie van Wieringen-van de Salm, Ruud Oud, Siem Bouwman, Theo Kooiman, Ben Sanders. Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk, voor overleden familie Sweers-Heijwegen, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Nel Drubbel-van 't Schip, Da van Bakelen-Buffering en familie van Nes-Bosma.

Moge God zich over hen ontfermen en troost en schenken aan wie achterblijven



Geniet ervan en kom behouden en gesterkt weer thuis! En vergeet niet om een kaartje te sturen naar de achterblijvers die om welke reden dan ook thuis moeten blijven of niet op vakantie kunnen.

Van dag tot dag

Zo	05 juli	10.00 uur	Woord- en communieviering met samenzang. Voorganger is pastor Brussee
Wo	08 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Vr	10 juli	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	12 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor van Tillo
Wo	15 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Do	16 juli	19.30 uur	'Stille Aanbidding' in de Urbanuskerk. Kerk open via de Dagkapel om 19.15uur
Zo	19 juli	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor Jansen
Wo	22 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Vr	24 juli	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	26 juli	10.00 uur	Woord- en communieviering met zang van de Duif. 50 jarig huwelijksfeest van Ans en Jan Sweers. Voorganger is pastor Brussee
Wo	29 juli	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Zo	02 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor van Tillo
Wo	05 aug.	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
		10.45 uur	Zanguurtje in Zorgcentrum Theresia vervalt (eerstvolgende in september)
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
Zo	09 aug.	10.00 uur	Woord- en communieviering met samenzang. Voorganger is pastor Brussee
Wo	12 aug.	08.45 uur	Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Vr	14 aug.	15.00 uur	Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	16 aug.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorgangers zijn pastor Buitendijk en pastor Brussee

Werkzaamheden aan de kerk

Binnenkort starten de voorbereidingen voor de werkzaamheden binnen de kerk. Er wordt begonnen met het herstel van het altaar podium, met name de gewelven waar de vloer op steunt, die behoorlijke scheuren vertonen. De kerk zal even wat minder mooi zijn. Maar het is hard nodig en dient ervoor onze kerk ook voor de toekomst te behouden. Omdat we niet precies weten hoe het allemaal zal gaan lopen, is er na overleg met de mensen van de Amstelkerk, besloten dat het woensdagochtendgebed gedurende de gehele restauratie zal plaatsvinden in de Amstelkerk. Wij zijn hier erg dankbaar voor.



Kopij parochieblad Amstelland

U kunt uw kopij voor het nieuwe parochieblad van RK Amstelland, dat uitkomt in september, tot 10 augustus inleveren via redactieurbanusouderkerk@gmail.com. Dank u wel.

Van uw redactie:

Vanwege de zomervakantie zal het volgende Bruggetje weer voor u klaarliggen op vrijdag 14 augustus. Wij wensen u een fijne zomer toe.

