



# 'Bruggetje'

Informatiebulletin  
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel  
 Rondehoep Oost 31,  
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
 Tel. 020-4961320  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
 19 juni 2015



## Aan mijn kind

Ik heb je leven gegeven, maar ik kan het niet voor je leven.  
 Ik kan je dingen leren, maar ik kan je niet dwingen om te leren.  
 Ik kan je de weg wijzen, maar ik kan er niet altijd zijn om je te leiden.  
 Ik kan je vrijheid geven, maar kan geen verantwoording voor je afleggen.  
 Ik kan je meenemen naar de kerk, maar ik kan je het geloof niet geven.  
 Ik kan je het verschil leren tussen goed en kwaad, maar ik kan niet altijd voor je beslissen.  
 Ik kan mooie kleren voor je kopen, maar ik kan je niet mooi maken van binnen.  
 Ik kan je advies geven, maar ik kan het niet voor je ter harte nemen.  
 Ik kan je liefde geven, maar ik kan ze niet aan je opdringen.  
 Ik kan je leren hoe je een vriend kunt zijn, maar ik kan geen vriend van je maken.  
 Ik kan je leren hoe je moet delen, maar ik kan er niet voor zorgen dat je niet egoïstisch bent.  
 Ik kan je leren respect te hebben, maar ik kan je niet dwingen eerbied te tonen.  
 Ik kan je advies geven over de keuze van je vrienden, maar ik kan je vrienden niet voor je kiezen.  
 Ik kan je vertellen over de belangrijke dingen des levens, maar ik kan je reputatie niet opbouwen.  
 Ik kan je vertellen wat de gevolgen zijn van veel alcohol drinken, maar ik kan geen nee zeggen voor je.  
 Ik kan je waarschuwen tegen drugs, maar ik kan niet voorkomen dat je gebruikt.  
 Ik kan je vertellen over verheven doelen, maar ik kan ze niet voor je verwezenlijken.  
 Ik kan je leren wat vriendelijkheid is, maar ik kan je niet dwingen hartelijk en beleefd te zijn.  
 Ik kan je waarschuwen tegen zonde, maar ik kan je niet ethisch maken.  
 Ik kan van je houden als mijn zoon, als mijn dochter, maar ik kan je geen plaats geven in Gods gezin.  
 Ik kan voor je bidden, maar ik kan je niet dwingen om met God te leven.  
 Ik kan je over Jezus leren, maar ik kan Hem niet tot jouw verlosser maken.  
 Ik kan je gehoorzaamheid bijbrengen, maar ik kan Jezus niet tot jouw Heer maken.  
 Ik kan je zeggen hoe je moet leven, maar ik kan je geen eeuwig leven geven.  
 Weet je, meer dan mijn best kan ik niet doen. Nu ben jij aan zet.



## Windvanen geplaatst

Afgelopen woensdag 17 juni zijn de windvanen teruggeplaatst op het dak van de pastorie. Wethouder Marian v/d Weele (cultuur erfgoed) was hierbij aanwezig. Pastor Brussee heeft de klavervormige windvanen gezegend alvorens ze op het dak werden bevestigd. Dat het twee windvanen zijn in plaats van één doet vermoeden dat er de bouwpastoor van de kerk welvarend was....?  
 Nog even en de pastorie is voor zover mogelijk gerestaureerd. De laatste hand wordt nu gelegd aan de ramkozijnen.

## Overleden:

Rietje van de Ven-Kouwenhoven 12 juni 2015  
Joop M. van der Meer 15 juni 2015

## Intenties

### Zondag 21 juni 10.00 uur: Vaderdag

Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, overleden familie van Wees-Kolk, Ton Lefèvre, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Theo Kooiman, Nel Drubbel-van't Schip, Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Corrie Kort-van de Linden, Helma Bon-van Rijbroek, Ria Sluijs-Könst, Cathrien de Kuijper-Barlag, Leo Boersma, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Dea Fritschy-Kea, Maria Lucia Bart-Dornseiffen, Geertruida de Wit-Weenink, Rietje van de Ven-Kouwenhoven en Joop van der Meer.

### Zondag 28 juni 10.00 uur

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Ton Witmond, Nel Drubbel-van 't Schip, Ben Sanders, Da van Bakelen-Buffering, Jan Miltenburg, familie van Nes-Bosma, Theo Kouwenhoven, Leo Copier, Jan Compier, Maria Lucia Bart-Dornseiffen, Geertruida de Wit-Weenink, Rietje van de Ven-Kouwenhoven en Joop van der Meer.

## Van dag tot dag

|    |         |           |   |
|----|---------|-----------|---|
| Zo | 21 juni | 10.00 uur | Oecumenische viering in de Urbanuskerk met zang van 't Kwetternest.<br>Voorgangers zijn dominee de Heer en pastor Brussee |
| Wo | 24 juni | 12.00 uur | Verspreiding parochieblad 'De Brug'   |
|    |         | 08.45 uur | Woensdagochtendgebed in de Urbanuskerk  |
| Vr | 26 juni | 15.00 uur | Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo   |
| Zo | 28 juni | 10.00 uur | Woord- en Communieviering met zang van koor Elckerlyc.<br>Voorganger is pastor Brussee                                    |
| Wo | 01 juli | 08.45 uur | Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk   |
|    |         | 10.45 uur | Zorgcentrum Theresia: zanguurtje  |
|    |         | 13.00 uur | Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffiedrinken. Wie helpt mee?   |

## Wereld Vluchtelingen dag

In het weekend van 20-21 juni wordt in meer dan honderd landen de Dag van de Vluchteling 'gevierd'. Die dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde naties om meer begrip voor vluchtelingen te kweken. Migratie heeft altijd deel uitgemaakt van het menselijk bestaan. Europa is verrijkt doordat mensen met verschillende achtergronden zich hier gevestigd hebben. Maar op dit ogenblik zijn mensen meer dan ooit onderweg als gevolg van conflicten, verslechtering van het leefmilieu of gebrek aan toekomstperspectief voor henzelf en hun families. 'Het zijn mannen en vrouwen zoals wij, die een beter leven willen. Ze hebben honger, zijn gewond, uitgebuit en slachtoffer van oorlogen.' Paus Franciscus houdt niet op zijn vele tienduizenden toehoorders op het Sint Pietersplein daarvan bewust te maken. Velen komen uit Syrië en Zuidelijk Afrika.

Voor de kust van Lampedusa, waar zoveel vluchtelingen zijn aangespoeld én verdronken, sprak Paus Franciscus in 2014: 'Niemand voelt zich verantwoordelijk voor deze situatie; we hebben het besef van broederlijke verantwoordelijkheid verloren. We leven in een cultuur waarin mensen vooral op zoek zijn naar het eigen welzijn. Een cultuur die ons ongevoelig maakt voor de roep van anderen, die ons doet leven in een zeepbel die weliswaar mooi lijkt, maar die niets voorstelt; het leid tot een globalisering van de onverschilligheid. We zijn gewend geraakt aan het lijden van anderen. Het raakt ons niet, het is onze zaak niet.'

Alleen al om die houding van onverschilligheid te doorbreken, zouden we Vluchtelingen dag dit jaar niet mogen overslaan.....