

'Bruggetje'

Informatiebulletin
Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
Rondehoep Oost 31,
1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
27 maart 2015



Het verhaal van de palmtak

Je kost helemaal niets, wij krijgen jou elk jaar opnieuw op deze zondag.

Ofschoon alles duurder wordt, jij doet er niet aan mee.

Maar toch, waardeloos ben je niet, bij lange niet.

Deze zondag is naar jou genoemd: Palmzondag.

En eigenlijk doe jij een heleboel.

Jij roept in ons verhalen op van toen Jezus naar Jeruzalem ging zes dagen voor zijn lijden.

Jij roept het verhaal op van die duif van Noach die over de eindeloze watervlakte vloog,

maar 's avonds terugkwam met een takje in haar bek,

teken dat het water zakte en de redding nabij was.

Jij leert ons vooruitkijken naar de vreugde van Witte Donderdag,

naar de droefheid van Goede Vrijdag, naar rouw van Stille Zaterdag.

Als ik jou vasthoud heb ik als het ware de Hoop in mijn handen.

Hoop kost niets, hoop word je gegeven.

Het is iets heel kleins, maar het helpt je om door de Goede Vrijdag heen te komen.

Jij bent iets van Pasen, ons nu al gegeven.

Gezegend ben je. Jij zegt goede dingen en er gaat zegen van jou uit!



Tip: The Passion,

Donderdag 2 april 2015

20.30 uur LIVE OP NPO 1

The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus.

Expeditie Pasen 2015!

Op woensdag 1 april om 15.00 uur start in de Amstelstroom: Expeditie Pasen 2015!

Een mooi event waarbij we met de kinderen (en hun ouders) op zoek gaan naar de prachtige verhalen van Pasen. We starten in Amstelstroom en via de Urbanuskerk en de Amstelkerk komen we langs alle verhalen van Pasen.

Bij elk verhaal is er een leuke activiteit en krijgen de kinderen een parel met de kleur die bij dat verhaal past. Uiteindelijk hopen we tijdens deze expeditie natuurlijk alle parels te vinden.

Na afloop kun je met ons mee eten in Amstelstroom.

Graag hiervoor opgeven bij Esther de Braal via esther.debraal@kpnplanet.nl.

Iedereen is van harte welkom!

Namens de voorbereidingsgroep van de Urbanuskerk en de Amstelkerk, Esther de Braal.

Collecte in natura op Witte Donderdag voor het Harriet Tubman Huis

Op Witte Donderdag 2 april zal er voor dit opvanghuis in Amsterdam Zuidoost een in natura collecte worden gehouden. De artikelen die het meest gewenst zijn: houdbare etenswaren en beleg, toiletartikelen, handdoeken, tandpasta, tandenborstels, shampoo zeep, deodorant, wasmachine-wasmiddel (liefst kussentjes van Ariel), afwasmiddel en theedoeken, toiletpapier, goede kleding voor vrouwen, goede kleding voor j + m tot ca. 12 jaar, damesondergoed en kinderondergoed voor j + m tot ca. 12 jaar, maillots en handschoenen.

Indien u niet in de gelegenheid bent om op 2 april a.s. aanwezig te zijn dan kunt u uw bijdrage ook overmaken naar de betaalrekening NL10 INGB 0008 3306 85 t.n.v. Harriet Tubman Huis.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.harriettubmanhuis.nl.



Maria Petronella de Koning-van Rijn, Riet werd geboren op 26 februari 1936. Ze trouwde met Herman de Koning en kreeg met hem drie kinderen: André, Margret en Jacqueline. Haar familie en vrienden herinneren haar als een lieve en zorgzame vrouw, die altijd klaarstond als je haar nodig had. Heel bijzonder gold die liefde en zorg naar haar kleinkinderen. Die waren alles voor haar. Maar ook met haar eigen broers en zussen had ze een goede band, een sterke familieband. Zes broers en een zus heeft ze ook al verloren. Riet was eigenlijk nooit ziek en tot voor kort nog heel actief. Toen de botkanker ontdekt werd, kwam dat onverwacht. Ze is na een kort ziekbed overleden op 9 maart 2015. We vertrouwen deze lieve mens aan haar Schepper toe en bidden heel bijzonder voor haar man Herman met wie ze volgend jaar 60 jaar zou zijn getrouwd.

Overleden

Mevrouw Everdina Maria Petronella Morssink-Visser 20-3-2015

*Je bent niet meer
daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.*

Intenties

Zondag 29 maart Palmpasen 10.00 uur

Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton de Kort, Ruud Out, Theo Kooiman, Ton Lefèvre, Ton Witmond, Joop Platje, Ben Sanders, familie van Nes-Bosma, Nel Drubbel-van 't Schip, André Caminada, Cathrien de Kuiper-Barlag, Ria Sluis-Könst, Leo Boersma, Riet de Koning-van Rijn en Everdina Morssink-Visser.

Zaterdag 04 april Paaswake 22.00 uur en zondag 05 april Eerste Paasdag 10.00 uur

Henny Compier, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders v/d Kroon-Kemphorst, overleden familie Brummelhuis-Jansen, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmer-Geisler, familie van Nes-Bosma, Nel Drubbel-van 't Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko, Theo Kouwenhoven, Toon de Jong, overleden familie Schreurs-v/d Wurff, Cathrien de Kuiper-Barlag, Ria Sluis-Könst, Leo Boersma, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Wim Leurs, Rien Verlaar, Ben van Dijk, Riet de Koning-van Rijn en Everdina Morssink-Visser.



Palmszondag



Witte Donderdag



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Paasen

Van dag tot dag

Wo	01 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk.
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
		15.00 uur	Paasexpeditie voor kinderen en hun ouder(s), start Amstelstroom
Do	02 apr.	19.30 uur	Witte Donderdag; Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers: pastor van Tillo en pastor Brussee: Speciale collecte in natura
Vr	03 apr.	15.00 uur	Goede Vrijdag/ Kruiswegviering met 't Kwetternest. Voorganger is pastor Brussee
		19.30 uur	Goede Vrijdag/ Kruishulde; viering met het Caeciliakoor Voorgangers: pastor van Tillo en pastor Brussee. Er is gelegenheid om bloemen bij het kruis te leggen
Za	04 apr.	22.00 uur	Stille Zaterdag/Paaswake; Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers: pastor van Tillo en pastor Brussee
Zo	05 apr.	10.00 uur	Hoogfeest van Pasen; Eucharistieviering met het Caeciliakoor Voorgangers: pastor Jansen en pastor Stam
Wo	08 apr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
Vr	10 apr.	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	12 apr.	10.30 uur	Beloken Pasen; Eerste Communieviering met 't Kwetternest Voorgangers: pastoor Buitendijk en pastor Brussee.
		19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk. 19.00 uur inzingen

Hartelijk dank

Misschien hebt u het al gemerkt, de opgang van de kerk is opnieuw bestraat, voorzien van een leuning en met prachtige struiken omringt. We willen de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt heel hartelijk bedanken. Onze speciale dank gaat uit naar de familie Bakker, Nico Zeldenrijk en Carlo Leurs.