



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Rondehoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 30 januari 2015



Sprekende handen..... (Marcus 1, 21-28)



Wie je ook bent,
 of je nu gelooft of niet,
 of je zoekend bent of niet...
 Je kunt meewerken
 aan de grote droom over de wereld,
 Dat wil zeggen:
 vrede in elk hart,
 vrede tussen alle mensen,
 vrede tussen de volkeren.
 Je kunt een belangrijke vredesrol
 spelen in het leven van je naaste medemens.
 Onderschat je invloed niet:
 jouw aanwezigheid heeft altijd invloed.
 Waar jij komt ontluikt er meer vrede
 of ontstaat er meer onvrede.
 Jijzelf hebt de keuze....

Rectificatie

*In de brief van Actie Kerkbalans is een foutje
 geslopen. Het rekeningnummer van de ING is hierin
 verkeerd opgenomen. Excuses hiervoor. Het juiste
 rekeningnummer is: NL97 INGB 0000 290535*



Aanbidding

Op verzoek wil ik in februari beginnen met eens per maand een half uur stille aanbidding in de kerk. De eerste keer zal dat zijn op 19 februari en vervolgens elke derde donderdag van de maand. Het begint telkens om 20.00 uur en wordt om 20.30 uur afgesloten met een zegen.

Wat houdt deze aanbidding in? Het is een gebed voor de uitgestelde hostie, het heilig sacrament, vanuit het geloof dat God hierin op bijzondere wijze aanwezig is. Het gaat om een verborgen aanwezigheid in een stukje brood. Het geheim van ons geloof komt erin tot uitdrukking: dat we verder kijken dan wat we waarnemen en wel met de ogen van ons geloof.

In de stille aanbidding kun je aanwezig zijn bij de Heer en bij Hem je leven neerleggen, verdriet en vreugde, alles wat je bezighoudt. En in de stille aanwezigheid bij Hem kun je kracht vinden voor je dagelijks leven, om te leven in navolging van Jezus.

We starten op 19 februari, zo aan het begin van de veertigdagentijd. Een goed moment om juist op weg naar Pasen te beginnen met aanbidding.

De stille aanbidding zal telkens afgesloten worden met een gebed en de zegen met het allerheiligste. Iedereen is welkom.

Pastor Eugène Brussee

'De Brug' is weer uit, wij wensen u veel leesplezier en horen graag uw reactie via
redactieurbanusouderkerk@gmail.com

Familieberichten



Dopen

Brent Kok 11 januari
Bruce Baron 11 februari

Ik heb je in mijn handpalm gegrift. (Jes. 49,16)

Overleden

Op woensdag 28 januari is mevrouw Catrien de Kuiper – Barlag overleden.
De uitvaart is dinsdag 3 februari a.s. om 11.00 uur.

Intenties

Zondag 01 februari 10.00 uur.

Helma Bon-van Rijbroek, Corrie Kort-van de Linden, familie van Nes-Bosma, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Da van Bakelen-Buffing, Gerardus en Sylvia Peelen-Sp ath, Elena Kruishaar-Demtschenko, Wil Mortier – van Essen, Andr  Caminada, Nel Drubbel-van 't Schip en Toon de Jong

Zondag 08 februari 10.00 uur

Voor degenen die het moeilijk hebben, Helma Bon-van Rijbroek, familie van Nes-Bosma, Johny Baron, Agatha Mooren-v.d.Hulst, Nel Drubbel- van 't Schip, Ton Witmond, Jan Miltenburg, Ton van Lange, overleden familie Schreurs – v/d Wurff en Toon de Jong

*Aan een tere draad
van tranen
Rijg ik stil de jaren
van gemis.
www.gedichtenhuisje.net*

Van dag tot dag

Zo	01 febr.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo
Wo	04 febr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		10.45 uur	Zorgcentrum Theresia: zanguurtje Kerkelijke liedjes zingen in de Glazen zaal.
		13.00 uur	Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie drinken. Wie helpt mee?
		20.00 uur	Meditatieavond in de Urbanuskerk
Zo	08 febr.	10.00 uur	Gezinsviering met 't Kwetternest Voorganger is pastor Brussee
		19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk 19.00 uur inzingen o.l.v. Eric Jan Joosse
Di	10 febr.	20.00 uur	Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. Met Ds. Jos de Heer
Wo	11 febr.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk
		19.00 uur	Meditatieavond in de Urbanuskerk
Vr	13 febr.	15.00 uur	Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo



Chinese wijsheid

Een wijze professor ging op bezoek bij een boeddhistisch meester. De meester ontvangt zijn geleerde gast met een kopje thee. Hij schenkt in, bewust, aandachtig, en vult het kopje tot aan de rand. En blijft doorgieten... Het water stroomt over de boord op de rijstmat. 'Pas toch op! Zie je dan niet wat je doet?', roept de professor, blijkbaar wat overstuur. De meester zet traag de theepot aan de kant. En na de tijd van een ademhaling kijkt hij de gast in de ogen en zegt: Welja, je komt hier naar het klooster om het een en het ander van mij te leren, niet? Maar je bent zo vol, boordevol. Wat ik ook zou willen meedelen, het kan er niet in, het loopt zoals het water over de boord... Begin dus met je eigen kop leeg te maken. Hoe leger het zal zijn, hoe meer ik erin zal kunnen schenken'.