



# 'Bruggetje'

Informatiebulletin  
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel  
 Rondehoep Oost 31,  
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,  
 Tel. 020-4961320  
[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)  
 19 december 2014



## Kerstwens

Een Kind wordt ons geboren  
 De liefde van God  
 die zichtbaar wordt in onze wereld  
 Een boodschap van licht in donkere dagen

Van harte 'n Zalig Kerstmis toegewenst aan u allen  
 Pastor Eugène Brussee



## Gedicht: Kaars

Ik brand vanavond mijn kaars  
 voor allen voor wie dat nodig mag zijn,  
 voor elk mens geslagen door verdriet en pijn.  
 Voor een dierbare  
 die er nu alweer een tijdje niet meer is,  
 en die ik nog elke dag zo vreselijk mis.  
 Voor het slachtoffer van het zinloos geweld,  
 en voor beide moeders aan wie het is verteld.  
 Voor de verslaafde en zwervende medemens,  
 die ik zo graag een ander leven toe wens.  
 Voor de vluchteling die bang  
 en ontheemd zijn land verlaat,  
 te gast is in dit land en  
 geconfronteerd wordt met racistische haat.  
 Voor een ieder die angst heeft, verdriet of pijn,  
 laat mijn lichtje uw gids zijn.  
 Soms is het geloven in Hem zo moeilijk en ongrijpbaar,  
 maar zie, hij gaf ons elkaar.  
 Hoor mijn kerstwens,  
 Moslim, christen, boeddhist of jood.  
 Vergeet de haat en het strijden tot de dood.  
 Laten we leven als mens,  
 Leven vóór en vooral mét elkaar.  
 Dan zullen mooie dagen volgen  
 en een heel gelukkig nieuw jaar!

*(voorgelezen tijdens concert Elckerlyc door Femke)*



## Kerstcollecte 2014

In ons parochieblad de 'Brug' kunt u lezen dat de PCI een aantal kerstdoelen heeft gekozen. Ter herinnering hierbij de doelen nog even op een rijtje. De PCI beveelt de kerstcollecte van harte bij u aan en wij hopen dat u zich tijdens warme en gezellige kerstdagen realiseert dat er vele medemensens zijn die onze hulp keihard nodig hebben. Uw PCI wenst u een zalig en gelukkig kerstfeest.



## Oproep vervoersdienst

Wat fijn dat er al een paar mensen zich hebben aangemeld om met hun auto mensen mee te nemen naar de kerk, mensen die op leeftijd zijn of slecht ter been zijn. Maar we hebben nog een paar mensen nodig zodat we een goede ploeg kunnen maken. Dan is ieder maar eens per maand aan de beurt. U kunt zich bij mij melden, als u mee wil helpen. Bij voorbaat dank voor uw positieve reactie.  
 Pastor Eugène Brussee (020-4961320)

Ton van Lange is op 22 december 1950 geboren en op 28 november van dit jaar overleden. Hij was een zorgzame en warme echtgenoot, vader, schoonvader, broer en opa. Iemand die altijd klaarstond voor zijn gezin. Rosa was zijn grote liefde. In zijn werk als accountmanager was hij heel precies. Hij had een krachtige mening, waar hij voor stond, maar was ook een man die zijn geluk vond in de kleine dingen en daarin juist weer bescheiden was. Ondanks zijn ziekte, die in verschillende vormen lang geduurd heeft, was hij hoopvol, gehecht aan het leven als hij was, positief denkend. Ook had hij veel pijn. Maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Heel bewust heeft hij in de laatste dagen afscheid kunnen nemen van zijn dierbare gezin. Bidden we voor hen en voor allen die hem moeten missen.



### In Memoriam

Afgelopen maandag 15 december 2014 is mevrouw Cornelia Maria Kort-van der Linden (Corrie) overleden. De uitvaart zal zijn op vrijdag 19 december om 11.00 uur.

### Intenties

#### Zondag 21 december 2014

Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, overleden ouders van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Agatha Mooren-v.d.Hulst, Theo Kooiman, Ton Lefèvre, Ton Witmond, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange en Corrie Kort-van der Linden

#### Woensdag 24 december en donderdag 25 december; Kerstmis 2014

Overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Riet Zeldenthuis-Flierboom, overleden familie Brummelhuis-Jansen, Theo Kouwenhoven, Gijsbertus Keizer en Margaretha Keizer-Schalkwijk, Nel Drubbel-van 't Schip, overleden familie van Wieringen- v/d Salm, Cor van Wieringen, Jan Compier, Ben Sanders, Jan Miltenburg, André Caminada, Rien Verlaan, Kees Kooijman, Ben Fakkeldij, overleden ouders Schwegler-Epskamp, Rinie Helsoot-de Groot, Margaretha Meijer-Baars, Wilhelmus Lambertus Meijer en hun dierbare overleden zoon en dochter, Jos en Niek Stuijt, Jan en Grada v/d Lugt, Ton van Lange, overleden ouders de Jong-Al, Ab en Martijn van Unen, Ton Out-Fritschy, Jan Out, Petrus Kempers, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, Wim Leurs en Corrie Kort -van der Linden

#### Zondag 28 december 2014

Sophie Kea, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Henk Mesman, Nellie van Buren, Cock Rietveld, Ton de Kort, Herman Jooren, Willy de Kuiper-Korrel. Overleden ouders Schwegler-Epskamp, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange en Corrie Kort -van der Linden.

#### Donderdag 1 januari 2015; Nieuwjaarsdag

Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Rinie Helsoot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, André Caminada, Nel Drubbel van 't Schip, Jan en Grada v/d Lugt, familie v. Nes-Bosma, Ton van Lange en Corrie Kort-van der Linden

### Familieberichten

De heer en mevrouw Snel zijn op 7 januari van het nieuwe jaar 50 jaar getrouwd. Zij willen dit heugelijk feit vieren op zondag 11 januari 2015. Er zal in de Eucharistieviering van die dag ook voor hun intentie gebeden worden.

#### Nieuw jaar

Een jaar van verdriet en pijn  
Verlies en bezorgdheid  
Een jaar van eenzaamheid  
Een jaar van liefde en vriendschap  
Geluk en gezondheid  
Dit afgelopen jaar geeft kracht  
Kracht voor het nieuwe jaar

## Start: Alpha-cursus in Ouderkerk

### Speciaal voor:

- mensen die het christelijk geloof willen verkennen
- mensen die nieuw zijn in de kerk
- mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen



Tien dinsdagavonden van 18.30 - 21.00 uur met vooraf eerst samen eten.

Periode: 13 januari – 17 maart 2015

**De eerste avond, 13 januari, geldt ook als een informatieavond**

**Waar?** Kerkstraat 20 (Naast de Amstelkerk)

**Kosten:** Geen (een vrijwillige bijdrage voor het eten)

**Info/opgave :** Eugène Brussee via tel. 4961320, of mail e.brussee@rkamstelland.nl

De jongeren uit de RK Regio Amstelland presenteren:

## DiaconAction

*De jongeren uit de RK Regio Amstelland bundelen hun krachten om iets goeds te doen voor een ander!*

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor:

## De Kerstmarkt van 2014

*"Hygiëne betekent toekomst voor kinderen in India"*



Aansluitend aan het prachtige kerstspel, waarin kinderen het kerstverhaal naspelen, zal er een markt worden gepresenteerd door de jongeren van RK Amstelland.

Deze jongeren hebben allerlei mooie spulletjes verzameld en de opbrengst van deze markt zal bestemd zijn voor toiletten op een school in India (de Adventsactie).

**Wanneer:** Zondag 21 december 2014, aansluitend aan het kerstspel va. ± 17:00u

**Waar:** St. Augustinuskerk  
Amstelveenseweg 965, Amsterdam

## Van dag tot dag

Zo	21 dec.	10.00 uur	4 <sup>e</sup> zondag van de Advent. Eucharistieviering met samenzang Voorgangers: pastor Brussee en pastor Jansen.
Wo	24 dec.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk.
		18.00 uur	Kerstviering in Zorgcentrum Theresia met het Caecilia koor. Voorgangers: pastor van Tillo en dominee de Heer.
		19.30 uur	Kerstavond. Gezinsviering met 't Kwetternest. Voorganger: pastor Brussee
		22.00 uur	Kerstmis. Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorgangers: pastor Brussee en pastor van Tillo
Do	25 dec.	10.00 uur	Hoogfeest van Kerstmis. Eucharistieviering met het Caeciliakoor Voorganger: pastor Brussee en pastor van Tillo
		15.00 uur	Kindje wiegen voor de allerkleinsten
Zo	28 dec.	10.00 uur	Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor van Tillo
Wo	31 dec.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk.
		19.00 uur	Oudejaarsdag. Gebedsviering met pastor Brussee.
Do	01 jan.	10.30 uur	Nieuwjaarsdag. Eucharistieviering met samenzang Voorganger is pastor van Tillo
Zo	04 jan.	10.00 uur	Driekoningen. Eucharistieviering met samenzang Voorgangers: Pastor Brussee en pastor van Tillo Na afloop: Nieuwjaar wensen met koffie



kijkt met genoeg terug op het concert van 13 december 2014 en nodigt u uit om aanwezig te zijn in de Eucharistieviering van 24 december a.s. om 22.00 uur.

De voorgangers zijn pastor Brussee en pastor van Tillo. In deze kerstmis laat het koor onder leiding van dirigent Laurens de Boer en pianist Edwin Saan weer van zich horen. Tijdens de viering zingt het koor 'bekende' kerstliedjes die u kunt meezingen zoals: 'Maria die zoude, Gloria in Exelcis Deo, Nu zijt Wellekome, Stille Nacht en Midden in de Winternacht'. Na afloop bent u van harte uitgenodigd om buiten, onder het genot van een heerlijk stukje kerstbrood, een glaasje glühwein of warme chocolademelk in de warmte van de vuurkorven elkaar te ontmoeten en een Zalig kerstmis toe te wensen. Tot 24 december!

## Op verzoek: Het verhaal bij het concert van koor Elckerlyc jl. 13 december 2014



Wat hebben we met onze aarde gedaan, dat we haar pijn niet meer voelen?

Het smelten van de ijskappen, de ontbossing van de Amazone, de vervuiling van de oceaan. Voelen wij de pijn? Voel ik de pijn? Voelt u de pijn? Wat hebben met ons paradijs gedaan? Tijdens de eerste kruistocht in het jaar 1099 werd de Heilige stad Jeruzalem door een leger van kruisvaarders veroverd. In de Middeleeuwen woedden felle stammenoorlogen. Oog om oog tand om tand. Hebben wij er iets van geleerd?

Lied: The earth song (Michael Jackson)

2014: Honderden fanatieke jihad strijders uit Europa nemen de wapens op in Syrië.

In het noorden van Irak zitten 50.000 mensen vast op een berg. Het zijn Jezidische vluchtelingen die hun huizen verlieten vanwege het geweld van terreurorganisatie IS. In Oost-Oekraïne hebben pro-Russische separatisten een vliegtuig uit de lucht geschoten. MH17 is niet "ergens" het is HIER.... Het resultaat is: woede, angst, onbegrip, frustratie en vragen, veel vragen. Waarom? Hoe kan het dat het lijkt alsof er steeds meer strijd is om macht en overheersing? Waarom kan niemand de ander de hand reiken? Wat moeten wij ermee? Wat moet ik ermee? Wat moet u ermee? Mevrouw, meneer kunt u helpen?

Lied: Another day in paradise (Phil Collins)

Vragen en nog meer vragen. Is er dan niets dat we kunnen zeggen? Is er dan niets, dat we meer kunnen doen? Maar wat?

Er lijken meer vragen te zijn dan antwoorden. Wat zou jij dan doen? Als jij nu mij was, wat had jij gedaan?

Lied: Ga in mijn schoenen staan (De Dijk)

Als we eens in de schoenen van de ander zouden staan en konden kijken in elkaars hoofd, met elkaars geest, is dat niet een begin? Een begin van verandering? Is dat dan het antwoord? Laten we het gewoon proberen. We beginnen bij onszelf en kijken eens goed in de spiegel. Lied: Man in the mirror (Michael Jackson)

Ja, we zien het scherp: we hebben het goed. Heel goed. Misschien wel te goed. Terwijl er nog steeds mensen op onze wereld zijn zonder huis, zonder geld, 'not a nickel to loan', voor hen geen mikrokrediet te verkrijgen. Het huis van de arme is een huis dat geen bescherming biedt. Regen van rechteloosheid lekt door het dak en laat diepe sporen na op de muren.

De Oostenwind van ontkenning en vernedering komt langs kieren van ramen en deuren binnen en vult het huis van de arme tot in de verste hoeken met zijn ijzige koude. Kunnen we niet een klein beetje helpen, door te laten weten dat zij er niet alleen voor staan. Beginnen met een klein beetje geven. Een beetje van jezelf en een beetje van jouw liefde. Al is het maar een heel klein beetje.

Lied: Give a little bit (Supertramp)

Was het genoeg? Zijn we er dan? Hebben we dan gevonden, wat we zochten?

Als we de hoogste berg hebben beklommen, over velden zijn gerend en stadsmuren hebben geslecht, om elkaar te helpen om bij elkaar te zijn. Zijn we er dan? Als we zoals het Kerstkind later in zijn volwassen leven deed, de eerste stap zetten, de ketenen breken en het kruis dragen van onze schaamte? Zijn we er dan? Hebben we dan gevonden, wat we zochten?

Of toch niet? Lied: I still haven't found what I'm looking for (U2)

Misschien hebben we toch niet genoeg gegeven. Was het een beetje te weinig. En misschien hebben we niet goed genoeg gezocht, wat we wilden vinden. Ach, misschien zit het ons tegen gewoon tegen en moeten we zelf om hulp vragen. Als het even niet lukt, wil jij mij dan even helpen? Lied: Mag ik bij jou zijn (Claudia de Breij)

Geef niet op. Blijf geloven dat het beter kan. Probeer te zien waar jij het anders en beter kunt doen. Waar jij het verschil kan maken. Kijk om je heen. Kijk omhoog. Naar de zon, zoek niet langer naar het antwoord. Het antwoord is er al. Overal om je heen. Lied: Kijk omhoog (Nick en Simon) en lied: You raise me up (Josh Groban)

Gedicht: Kaars

In het donker gaan wij op weg. Op zoek naar het licht. Op zoek naar kerst. Kerstmis is het feest van licht. Het feest van hoop. Laten we zelf de hoop en het licht zijn voor elkaar. Laat je hart een lichtje zijn. Lieder: Het volk dat in donkerheid wandelt (Laurens de Boer), Op zoek naar de stilte (Dopmeijer en v/d Ouderaa), Have you're self a merry little Christmas (Martin en Blame), For unto us (Handel)

### Kerstmis 2014. Wat moeten we er mee?

Wij hebben vanavond geprobeerd op deze vraag een muzikaal antwoord te geven.

Om het eenvoudig te zeggen, gebruiken we de woorden van Franciscus van Assisi, die door Paus Franciscus in 2014, dus meer dan 800 jaar later, zijn herhaalt:

*'Schenk mij de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen,*

*de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en de wijsheid om het verschil te zien. '*

Dat is ons antwoord. Wij sluiten daarmee af. Dank u wel. Lied: We wish you a merry Christmas

