



'Bruggetje'

Informatiebulletin
 Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel
 Ronde Hoep Oost 31,
 1191 KC Ouderkerk a/d Amstel,
 Tel. 020-4961320
www.kerkenouderkerk.nl/urbanus
 7 november 2014



Dromen en ontdekken

God,
 help ons om zo nu en dan
 even stil te staan, zoals nu.
 Om na te denken
 over onszelf en de wereld.
 Geef dat we dan dromen
 over hoe het kan zijn.
 Dan ontdekken we ook
 wat er nog moet veranderen.



'Mooi' of te wel 'Faranfare'

De P.C.I. wil uw aandacht vragen tijdens
 de diaconale zondag op 9 november
 voor Stichting Faranfare.

Stichting Faranfare Mali tracht haar doel te
 bereiken door het bevorderen van
 kleinschalige landbouw waardoor de
 voedselproductie geoptimaliseerd wordt,
 het bevorderen van ondernemerschap bij
 de plaatselijke bevolking, het bevorderen
 van het gebruik van zonne-energie en het
 verstrekken van andere hulp na overleg
 met de bevolking.

Het doel is om voor de lokale bevolking
 onafhankelijkheid te creëren.

Stichting Faranfare Mali helpt om de
 projecten op te zetten en laat de lokale
 bevolking het daarna overnemen.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.



Kijk omhoog in de Amstelkerk

Op zondag 12 oktober 2014 was het een
 blijde dag, voor onze buurkerk.
 Het samengaan van de Protestantse
 Kerkgemeenschap in Ouderkerk aan de
 Amstel is echt voltooid!
 Toen zij in juni 2000 met elkaar in één
 gebouw gingen kerken, hebben ze alle
 waardevolle herinneringen uit het oude
 Gereformeerde kerkgebouw aan
 Hogereinde Zuid meegenomen, naar de
 andere kerk. Uit deze kerk namen ze mee;
 het zilveren avondmaalstel, de daarbij
 behorende witte kleden, de kandelaar met
 de Paaskaars, de oude preekstoelbijbel,
 de Antependiakleden, die nu aan de
 preekstoel hangen, de Tiengebodenrol,
 de Dooprollen en de glas in lood ramen,
 de mooie medaillons van de antependia.

Jarenlang hebben vele leden van de kerk
 ideeën bedacht om iets moois met deze
 ramen te doen. Hoe konden ze in de
 Amstelkerk gebruikt worden?
 Vele ideeën kwamen naar voren, geen
 enkel idee werd gehonoreerd!
 Tot nu, ze zijn op maat gemaakt
 en als 'voorzetraam' voor de bestaande
 ramen geplaatst.
 Een droom is werkelijkheid geworden.
 Het samengaan van de Protestantse
 kerkgemeenschap is compleet.

Nieuwsgierig geworden, u bent van harte
 uitgenodigd om de ramen eens te komen
 bewonderen.

Familiebericht

01 november 2014 Richard land en Isabel dos Santos



Intenties

Zondag 09 november 2014

Wim de Koning, Ali van Bakelen-Buffing, Jan Miltenburg, voor degenen die het moeilijk hebben, Sophie Kea, Elena Kruishaar-Demtschenko, Wil Mortier-van Essen, Overleden fam. Schrama, Ruud Oud, Theo Kooiman, Jan Splinter en André Caminada

Zondag 16 november 2014

Wim de Koning, overleden ouders v.d.Kroon-Kemphorst, Sophie Kea, Kors van Tol en Maria van Tol-van Nes, overleden fam. van Wees-Kolk, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geisler, Agatha Mooren-v.d.Hulst, Joop Platje, Nel Drubbel-van 't Schip, Herman Jooren en Theo Kouwenhoven.

**Ik zie je in bloemen, Ik zie je in de zon
Al ben je niet meer zichtbaar, ik spreek je warmte bron
Steeds voel ik jouw nabijheid steeds ben je om me heen
Door wat we samen hadden voel ik me niet alleen**

Van dag tot dag

Za	08 nov.	18.30 uur	Zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Zo	09 nov.	10.00 uur	Diaconale zondag Eucharistieviering met koor 't Kwetternest Voorgangers: pastor Brussee en pastor Jansen
		19.30 uur	Vesper in de Amstelkerk 19.00 uur inzingen o.l.v. Eric Jan Joosse
Di	11 nov.	20.00 uur	Bijbelwerkplaats: pastorie Urbanuskerk. Met Ds. Jos de Heer Deze keer lezen we Marcus 6:45-52 en bespreken we uit het boekje p.70-72
Wo	12 nov.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk
Zo	16 nov.	10.00 uur	Eucharistieviering met koor Elckerlyc Voorganger is pastor Adolfs
Wo	19 nov.	08.45 uur	Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
		20.00 uur	Meditatieavond in de Amstelkerk

Op Adem Komen in november 2014

'Ik wil u, voor zover ik daartoe in staat ben, vragen om geduld te hebben met alles wat onopgelost is in uw hart. Probeer de vragen zelf lief te hebben als kamers die gesloten zijn en als boeken in een volslagen vreemde taal. Ga nog niet op zoek naar antwoorden die u niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom alles te leven. Leef nu de vragen. Misschien leeft u dan geleidelijk, zonder het op te merken, ooit op een dag het antwoord binnen.' (Rainer Maria Rilke)

Hierbij nodigt de werkgroep Vacare u van harte uit om deel te nemen aan de wekelijkse meditatie op woensdagavond in Ouderkerk aan de Amstel. Plaats: Amstelkerk, tijd: 20.00-20.45 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Het programma van november 2014 is als volgt:

woensdagavond 5 november	lectio divina
woensdagavond 12 november	beeldmeditatie
woensdagavond 19 november	zangmeditatie
woensdagavond 26 november	lectio divina.