



# 'Bruggetje'

Sint Urbanusparochie Ouderkerk aan de Amstel

Ronde Hoep Oost 31,  
1191 KC Ouderkerk/d Amstel,

Tel. 020-4961320

[www.kerkenouderkerk.nl/urbanus](http://www.kerkenouderkerk.nl/urbanus)

26 september 2014



## Oproep

Beste mensen,  
Als u toevallig een  
uitgebloeide (boeren)  
hortensia of rododendron  
(alle kleuren) in een pot  
heeft staan die u weg wilt  
gooien, wilt u die dan  
afgeven voor de deur van de  
Pastorie. De planten krijgen  
een mooi plaatsje in de tuin  
van de Pastorie en Kerk.  
Ook permanente bloemen in  
de kleuren licht roze, donker  
roze, blauw, wit en paars  
zijn welkom.  
Alvast hartelijk dank!  
Met vriendelijke groeten,  
De vijf tuinmannen.



## Op ademkomen

In de maand oktober vinden ook de meditatieavonden plaats in de Sint Urbanuskerk. Zo zal aankomende woensdag in het teken staan van het Latifa gebed. Het is oud gebed uit de Soefi-traditie, een mystieke richting binnen de Islam. Het is een samenspel tussen het uitspreken van de woorden, het aanraken van bepaalde lichaamsgebieden, het ritme van de ademhaling en de stiltes. Een gebed dat diep in je doordringt en tot bewustwording leidt die verruimt en verdiept. De woorden waarbij je stilstaat zijn achtereenvolgens: 'ik besta, ik verlang, ik hoop, ik geloof en vertrouw, ik laat los, ik heb lief en word bemind, ik ben bereid'. U bent van harte welkom om mee te doen.

## Moment van bezinning

Positief of Negatief  
Ieder mens die je ontmoet of  
iedere situatie die zich voordoet,  
geeft je de mogelijkheid om  
positief of negatief  
te kunnen reageren.  
Reageer altijd zo positief mogelijk.  
Er is geen mens te vinden die  
bewust negativiteit of problemen  
wil, wenst of opzoekt.  
Positiviteit en positief reageren is  
het enige dat echt helpt om een  
situatie niet alleen te kunnen  
verbeteren, maar ook om  
gemotiveerd en  
levenslustig te blijven.  
Probeer en streef ernaar om  
altijd, ongeacht de situatie, zo  
positief mogelijk te reageren.  
Iedere dag opnieuw.

Edwin Op 't Land

## Rozenkransgebed

Oktobermaand=Mariamaand  
Oktober wordt ook wel de  
tweede Mariamaand genoemd.  
Zowel in de maand mei als  
in de maand oktober staan we  
hier bij stil door het bidden van  
het Rozenkransgebed.  
Het bidden van een rozenkrans  
gaat gepaard met het gedenken  
van geloofsgeheimen  
(het woord 'geheim' dient men  
op te vatten in de betekenis van  
'mysterie'). Er zijn er twintig van.  
Per vijf gegroepeerd staan deze  
bekend als de 'blijde', de  
'droevige' en de 'glorievolle'  
geheimen. In 2002 heeft paus  
Johannes Paulus II, bij het begin  
van het Jaar van de Rozenkrans,  
daar de 'vijf geheimen van het  
Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar  
geven de 'geheimen' een soort  
samenvatting van het evangelie.  
Hierdoor kan het bidden van de  
rozenkrans iemand duidelijker  
bewust maken van de  
bijbelboodschap.  
U bent van  
harte uitgenodigd  
om mee te bidden.  
Iedere woensdagavond om  
19.30 uur in de Dagkapel.



## In Memoriam

Alida Catharina Maria van Bakelen-Buffering  
Jan Miltenburg

19-09-2014  
21-09-2014



Je bent niet meer  
daar waar je was,  
maar overal waar wij zijn.

## Intenties

- Zondag 28 september Riet Zeldenthuis-Flierboom, Sophie Kea, Henk Mesman, Lenie Lakerveld-Broodbakker, Riki Groen-Hendriks, Johny Baron, Cock Rietveld, Ton de Kort, Jan Compier, Agatha Mooren-v.d.Hulst, Willy de Kuiper-Korrel, Ben Sanders, mevrouw van Bakelen-Buffering en Jan Miltenburg .
- Zondag 5 oktober Piet Schweiger, Ben Sanders, Henny Compier, Agatha te Beek-Broodbakker, overleden ouders van Beek-Boelrijk, Gerrie en Sannie van Beek, overleden ouders v/d Meer-Verkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Sophie Kea, Rinie Helsloot-de Groot, André Bremmers en Kitty Bremmer-Geisler, Theo Kouwenhoven, overleden familie Schrama, Ruud Oud, Piet de Jong, Willy de Kuiper-Korrel, mevrouw van Bakelen-Buffering en Jan Miltenburg.

## Van dag tot dag

- |          |              |           |   |
|----------|--------------|-----------|---|
| Zaterdag | 27 september | 18.30 uur | Zorgcentrum Theresia: Pastor van Tillo  |
| Zondag   | 28 september | 10.00 uur | Eucharistieviering met samenzang.<br>Voorganger: Pastor van Tillo   |
| Maandag  | 29 september | 19.30 uur | Lezing: 'Later begint vandaag'<br>door prof. Dr. Manu Keirse. Amstelstroom.<br>Inloop vanaf 19.00 uur.  |
| Woensdag | 01 oktober   | 08.45 uur | Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk.<br>Via de Dagkapel kunt u de kerk binnenlopen.<br>Inloop vanaf 8.30 uur.   |
|          |              | 13.00 uur | Kerk schoonmaken, daarna gezellig koffie<br>drinken. Wie helpt mee?   |
|          |              | 19.30 uur | Mariamaand: Rozenkransgebed in de Dagkapel.<br>Voorganger: mw. Bernadette Stronkhorst   |
|          |              | 20.00 uur | Op ademkomen: meditatieavond in de Urbanuskerk.<br>Latifagebed o.l.v. mw. Marita Melchers   |
| Zondag   | 05 oktober   | 10.00 uur | Wereldmissiedag voor kinderen<br>Gezinsviering met kinderkoor het Kwetternest<br>Voorganger: Pastor Eugène Brussee<br>In deze dienst worden tevens de doopschelpen<br>uitgereikt aan de ouders van de dopelingen van het<br>afgelopen jaar. |
| Woensdag | 08 oktober   | 08.45 uur | Woensdagochtend gebed in de Urbanuskerk.<br>Via de Dagkapel kunt u de kerk binnenlopen.<br>Inloop vanaf 8.30 uur.   |
|          |              | 19.30 uur | Mariamaand: Rozenkransgebed in de Dagkapel.<br>Voorganger: mw. Bernadette Stronkhorst   |
|          |              | 20.00 uur | Op ademkomen: meditatieavond in de Urbanuskerk.<br>Loopmeditatie o.l.v. mw. Kiki Kint<br>Bewust en met aandacht lopen, stap voor stap   |



